

## 'Nubische fokker aan het woord'



Anja milkt de geiten meestal.



Samen genieten Ivar en Anja op de landelijke keuring in 2008.



De zusjes Eclair en Ebony kunnen het prima samen vinden in de wei.



Anja bracht in 2005 op een Engelse keuring in Newark een boklam voor.



Epona's Eclair, het true type van de familie Ten Tuynthe.

Foto's: Ivar ten Tuynthe

# Onverbrekelijke liefde voor de Nubische geit

Ivar ten Tuynthe

**Ivar en Anja ten Tuynthe zijn bekende fokkers van Nubische geiten. Toch hebben zij niet altijd geiten gehouden. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en dus hebben zij al weer jaren 'Oosterse schonen' op stal. In deze Geitenhouderij vertellen zij over hun ervaringen met de geitenhouderij.**

**D**e Ten Tuynthes uit Rhenoy zijn voor veel geitenhouders geen onbekenden. Anja is bekend van de Nubische geiten met de stalnaam Stal Epona en als meldpunt voor de deelnemers aan de melkcontrole. Ivar heeft enkele jaren een bestuursfunctie bekleed binnen de NOG en is nu secretaris van de Nubische fokgroep. Door de jaren heen hebben zij verschillende dieren gehouden en in hun weides hebben zelfs vier verschillende geitenrassen gelopen. Toch blijkt de liefde van de familie vooral uit te gaan naar de Nubische geit en dit ras is dan ook nu op het erf aanwezig.

### Geiten maken plaats voor paarden

Geiten spelen al lang een rol in het hobbyverleden van de echtgenoten. Anja had in 1970 al een (wilde) witte geit. Toen Ivar en Anja gingen samenwonen in het ouderlijk huis van Ivar in Loenen op de Veluwe kwam er een Toggenburger bij. "Het ging puur om het leuke, een geit in de wei in plaats van een grasmaaier." De familie had ook paarden; Haflingers en Friezen. Met paardrijden, aangespannen rijden, keuringen en wedstrijden namen deze dieren veel tijd in beslag en al snel kreeg deze hobby de overhand en moes-

ten de geiten het erf verlaten. Maar in die paardentijd leerde het echtpaar wel Ineke van Drumpt, lange tijd een bestuurster binnen de Nubische fokgroep, en Henk van Drumpt, keurmeester en voorzitter van de afdeling Rivierengebied Oost, kennen. Bij hen zagen zij de 'kromme neus- en hangoor-geiten' en werden ze langzaam verliefd op dit ras.

### Verhuizing

In 1990 verhuisden Ivar en Anja naar Rhenoy in de Betuwe. Hier hadden zij minder erf, dus namen ze afscheid van de paarden. Maar toen kwamen toch de geiten weer in beeld. "Onze eerste geiten waren schitterende zwartbont gevlekte geiten. Ze kwamen van Stal de Polder uit Gendt. Later hebben we met de bok van Frans den Hartog uit Culemborg er mooie lammeren mee gefokt." Maar de liefde van de Ten Tuynthes lag ondertussen ook bij het Nubische ras, dus kochten zij bij de familie Van Drumpt hun eerste Nubische geit. "Helaas bleken Bont en Nubisch niet samen te gaan en toen hebben we afscheid genomen van de bonte exemplaren." Al snel kwam er een geit bij, van Jaqueline Vette uit Vrouwenpolder. "En in 1993 zijn we lid geworden van vereniging Rivieren-

gebied Oost. Vanaf toen gingen we ook naar keuringen. En hoewel de keurmeesters onze kinderen wel eerden in de voorbrengrubriek, kon de kwaliteit van onze geiten hen (nog) niet bekoren." Maar daar kon de familie niet mee zitten; ze hadden plezier in de omgang met de geiten.

Ivar en Anja probeerden daarna met diverse aankopen de kwaliteit van hun Nubische dieren te verbeteren. "Zo hebben we in een paar jaar tijd minimaal uit zes stallen dieren gekocht. Maar de kwaliteit werd er niet automatisch beter op. Nog steeds stonden op keuringen onze dieren niet vooraan. Daar stonden kasten van geiten met enorme uiers, kortere spenen en veel vlees op de ribben. Niet dat dat nu ons ideaal beeld is van de Nubische melkgeit."

### Engelse geit

In 2003 was een verandering op komst. De Ten Tuynthes hadden al veel importgeiten uit Engeland voorbij zien komen die vaak snel de topposities innamen op keuringen. "Dus toen Frans Janssen voorstelde om twee overlopers mee te nemen uit Engeland van verschrikkelijk goede afstamming, moesten we wel even hikken over het geld, maar was de keuze snel gemaakt." Een paar weken later kwamen de dieren in Nederland aan. Ivar zette toen meteen de overlopers op de foto, van alle kanten, met alle details, en de beschrijving van de ideale Nubische geit erbij. "Ze waren wat smal in de borst, maar voor de rest prima. En de afstamming was en is bijzonder goed en daar ging het ons natuurlijk ook om." Door de quarantaine duurde het echter nog maanden voordat Northcourt Juliana bij de Ten Tuynthes op stal

kwam. Dus toen het in 2004 zover was, was was de familie daar maar wat gelukkig mee. De eerste nakomeling van Juliana had een groot uier, met een prachtige productie, maar aan de criteria van moeders mooiste kon ze niet voldoen. Maar met de keuze van goede bokken kunnen Ivar en Anja zeker verder bouwen aan hun stal. "Na Juliana zijn er geen vreemde geiten meer bijgekomen, we hebben alleen eigengefokte nafok. Het is fijn dat we met de bok Claycroft Crawford de kwaliteit vooruit zagen gaan. En dit jaar hebben we Eclair laten dekken bij familie Dob in Uithuizen." Maar Ivar en Anja weten dat ze er nog niet zijn. "Benen en uiers blijven wat ons betreft aandachtspunten."

### Contacten

Ivar en Anja genieten van de contacten die zij in de loop der jaren hebben opgedaan. "Met het aankopen van geiten en lammeren, het verkopen van het jaarlijkse overschot en keuringen bezoeken hebben we veel mensen leren kennen. Het is ook leuk dat je op keuringen dieren met in de afstamming jouw stalnaam ziet. Dan weet je waarvoor je het gedaan hebt."

### Terug naar het Oosten

In 2005 zijn de Ten Tuynthes lid geworden van De Dageraad in het oosten van het land, het huis in Rhenoy staat te koop en ze zijn voornemens terug te verhuizen naar het oosten, naar een plek met meer land. "En dan komt er vast wel weer een pony bij, maar de Nubische geiten blijven. En laatst zagen we ook een leuke Toggenburger in Leerdam, dus wie weet?", geeft Ivar een hint. ♪

### TrueType van de Ten Tuynthes

"Ons ideaalbeeld van de Nubische geit begint met een statige, hautaine houding van de hoogbenige en langgerekte geit, met melktype, en dan willen we graag ook inhoud zien, een duidelijke wigvorm van boven en van opzij. Het moet echter geen Boergeit worden, dus niet te veel vet en vlees. Geiten die alleen aan zichzelf denken of overvoerd worden, passen niet in ons ideaalbeeld."



Ivar met de Toggenburger Christa en Anja met de Nubische geit Eclair.

Foto's: Ivar ten Tuynthe