

'Dagen met een gouden randje'



De laatste puntjes op de i



Met Classicdochter Siepie in de ring



Een groen lintje voor de beste uier

De passie voor koeien zit diep bij Ina Boogaard-van der Horst. Voor de melkveehoudster uit het Texelse Oosterend is letterlijk geen zee te hoog om met haar koeien de keuringen af te gaan. 'We melken 's nachts om drie uur, zodat we 's morgens om zes uur de eerste boot vanaf Texel naar het vasteland kunnen pakken.'

TEKST JORIEKE VAN CAPPELLEN

Als we het erf van melkveebedrijf Hoogezand in het Texelse Oosterend oprijden, glanzen twee schoongewassen vaarzen ons tegemoet. Ina is bij de kalveren en veegt haar handen nog vlug aan haar broek af. 'We zijn net klaar hoor, maar het was al vroeg druk met het wassen van de koeien voor de foto's', zegt Ina haast verontschuldigend.

Het is duidelijk, Ina Boogaard-van der Horst (46) houdt niet van half werk als het om het presenteren van koeien gaat. Samen met haar man René (43) en kinderen Ilse (18), Manon (13) en Ids (8) is Ina met hun koeien stevast te vinden op de fokveeshows in de regio. De koeien van de familie Boogaard zijn zowel nationaal als internationaal bekend, zoals als Texel Beauty Ilse (met als vader Rafael) en Shottledochter Texel Beauty Choice, die in 2009 vaarzenkampioene werd op de show in Opmeer. 'Dat was een heel speciaal moment', blikt Ina terug. 'In Opmeer showde ik Choice zelf in de kampioenskeuring. Terwijl we in de ring de koeien opstelden, zag ik de juryleden discussiëren over twee andere dieren. Ik dacht: één van die twee wordt de kampioen. Totdat de speaker Texel Beauty Choice uitriep als de kampioen. Dan komt totaal onverwacht dat geweldige overwinninggevoel.' Ina wijst trots op een prachtige foto die aan de muur hangt. 'Choice is na de show hier op het eiland op de foto gezet en daarna als "calendar girl" zowat de hele wereld overgegaan.'

Droom op Texel

Met de chique stalnaam Texel Beauty Holsteins verloochenen de koeien van Ina en René Boogaard hun afkomst niet. 'We zijn trots op onze koeien én op ons eiland en dat laten we graag zien.' De pittige melkveehoudster komt van oorsprong niet van Texel, maar is, zoals ze het zelf zegt, 'import'. De liefde voor koeien kreeg Ina met de paplepel ingegoten op het melkveebedrijf van haar ouders in Gouda. Na de mas ging Ina aan de slag als melker en als inseminator op Texel. Inmiddels heeft ze haar hart verpand aan het eiland en woont ze er alweer 26 jaar. Samen met haar man René, ook inseminator en wél een echte Texelaar, verwezenlijkte Ina in 2000 op Texel haar droom: hun eigen melkveebedrijf.

'De koeienfokkerij is een passie die René en ik samen delen. We houden van mooie koeien. Dat maakt het melken leuker', vertelt Ina, die eerlijk bekent dat René het beste thuis is in de afstammingen van hun dieren. 'We zijn altijd op zoek naar iets speciaals. We maken veel gebruik van Amerikaanse topgenetica, liefst al voordat iemand anders die ontdekt heeft.' Wat maakt een koe tot een goede koe? 'Een koe moet goed in elkaar zitten en kracht uitstralen, met een mooie uier en droog beenwerk', omschrijft Ina het beeld van haar ideale koe. 'Maar het belangrijkste vind ik karakter en uitstraling.

Wat dat betreft is onze koe Ilse mijn favoriet.' De gitzwarte 'dame' valt direct op in het koppel koeien. 'Ilse is vernoemd naar mijn oudste dochter. Ze viel op shows altijd op door haar maat en fantastische uitstraling. Ik bracht haar altijd zelf voor en kon met haar lezen en schrijven.'

Een secuur werkje

Het presenteren van koeien op een show vergt veel voorbereiding, zeker als je ook nog iedere keer met de koeien de oversteek naar het vasteland moet maken. 'Daarom doet ook niet iedereen het, maar wij juist wel', zegt Ina met een lach. 'We hebben fijne dieren en die laten we graag zien.'

Wel vergt het een strakke planning. 'We schrijven vaak enkele volwassen dieren in. Daarnaast lopen Manon en Ids graag met een kalfje mee bij de jongveerubrieken.' Weken voor de datum van de show oefent Ina met de koeien het lopen aan het showhalster. 'Zo kom je niet voor verrassingen te staan in de ring. Ook help ik Manon en Ids met de kalfjes, hoewel ze er zelf al behoorlijk handig in zijn.' In de week voor de keuring worden de deelnemende dames geschoren en strak getoiletteerd. Een secuur werkje, maar Ina vindt het een mooie klus. 'Ineens komt er een heel andere koe onder het dikke haar tevoorschijn.'

Melken om drie uur 's nachts

De keuringsdag begint voor Ina extreem vroeg. 'We moeten om drie uur 's nachts melken, zodat we 's morgens vroeg de eerste boot vanaf Texel naar het vasteland kunnen nemen. Die gaat om zes uur.' Van de overtocht merken de koeien weinig. 'De zee is nooit echt ruig op het stuk naar Den Helder. Wel duurt de reis lang. Eenmaal op de show wassen we de koeien opnieuw en dan zijn we klaar om de ring in te gaan.'

Eenmaal in de ring wordt het toch wel spannend. 'Van tevoren weet je nooit wat de uitslag is. Maar ik ben sowieso supertrots op onze koeien. Als de koeien dan ook nog eens door anderen gewaardeerd worden, geeft dat echt een kick', beschrijft Ina. 'Zo'n dag is voor ons veel meer dan alleen maar gaan voor de eerste prijs. Ons hele gezin gaat mee en helpt waar het kan. Met elkaar met onze koeien bezig zijn, dat zijn voor ons dagen met een gouden randje.'