

‘We moeten allemaal nog le

De Anna Paulownapolder viert dit jaar een mijlpaal. Het is precies 100 jaar geleden dat het eerste bloembollenbedrijf zich vestigde bij de Kooybrug: de firma M. Veldhuizen Van Zanten & Zonen. Ter ere van dit jubileum sprak BloembollenVisie afgelopen weken met verschillende Polderse ondernemers. Tot slot een zeer jong bedrijf: Jaco Schurer. De broodbakker die sinds enkele jaren Zantedeschia's teelt.

Tekst: Jeannet Pennings
Foto: René Faas

In de voorgaande artikelen waren de vierde, derde en tweede generatie van verschillende bedrijven aan het woord. Om de serie over een eeuw bloembollenteelt in de Anna Paulownapolder compleet te maken, zijn we op zoek gegaan naar een kwekerij waar de eerste generatie regeert. Dat blijkt echter makkelijker gezegd dan gedaan, want wie start er tegenwoordig nog een nieuw bedrijf. Schaalvergroting is aan de orde van de dag en de prijzen staand onder druk, waardoor de investeringen en de risico's aanzienlijk zijn. Na wat speurwerk blijken er toch zeer ondernemerslustige mensen in de Polder te wonen. Jaco Schurer is zeven jaar geleden voor zichzelf begonnen en verdient zijn brood in de Zantedeschiateelt. Afgelopen najaar kocht hij de bedrijfslocatie van Broersen aan de Koningsweg, een grote stap voor de ondernemer en zijn gezin.

ZWAAR WERK

Als kind heeft Jaco bollen gepeld, maar daar houdt het wel mee op. Twintig jaar lang verdiende hij zijn geld met brood bakken. “Zwaar werk”, vertelt Jaco. “Je begint om drie uur 's ochtends. Hoe ouder je wordt, hoe zwaarder dat is. Op mijn 38e ben ik gestopt, waarna ik sluiswachter werd. Later werd ik allround medewerker bij Van Gent van der Meer.” Eén van

zijn collega's, Henk van den Berg, teelde Zantedeschia's en wekte Jaco's interesse. “Toen Henk op vakantie was hield ik zijn kassen bij. Dat ging hartstikke leuk, dus al snel had ik er een nieuwe hobby bij: Zantedeschia's telen voor de bloem. In 2004 ben ik daarmee begonnen. Na een zoektocht – bollenland was op dat moment schaars – kon ik 300 roe huren aan de Schorweg voor een paar boogkassen. Achter mijn woonhuis stond een oude bollenschuur met een kleine cel, waar ik mijn knollen kon drogen. Ik kocht een koelcelletje voor de bloemen, een trekkertje en natuurlijk wat knollen. Zo kon ik met relatief kleine investeringen beginnen.”

De Zantedeschia's waren in eerste instantie puur een hobby, wat leuk geld opbracht. In het voorjaar betekende dat om 5 uur 's morgens plukken. Zodra de bloemen klaar stonden voor transport naar Aalsmeer ging Jaco naar zijn werk. “Het was echt pionieren. Zantedeschia is een nog ontzettend nieuwe teelt, zeker de bloemenproductie. Dat maakt het ook leuk en mogelijk om erin te beginnen. Het is voor iedereen nog nieuw; de know-how is beperkt. Iedereen begint kleinschalig en zit in hetzelfde schuitje.” Jaco schakelde waar nodig de hulp in van kenners Henk van den Berg en Rein Wijnker. De zantedeschiateler focust zich op de bloemeteelt, daar ligt zijn passie. “Je moet doen waar je goed in bent. Bovendien past de knollenteelt niet in mijn bedrijfsvoe-

ring. Laat een ander maar goede knollen telen. Of ik een voorliefde heb voor Zantedeschia? Inmiddels wel, maar voorheen niet specifiek. Ik ben wel altijd een bloemenliefhebber geweest. Wat dat betreft zitten we hier in een prachtig gebied. Potjes narcissen of blauwe druifjes haal je gewoon langs de weg.”

UITBREIDING

Om zijn activiteiten te kunnen uitbreiden, zegde Jaco in 2008 zijn baan op. “Een hele stap”, geeft hij toe. “Dat heb ik in goed overleg met mijn vrouw Elly gedaan. Je moet er samen achter staan. We hebben altijd gezegd dat we het wel moeten kunnen behappen: financieel en qua tijdsdruk. Met het geld dat je verdient kun je uitbreiden en in de piekperioden heb ik nu een paar mensen aan het werk.” Volgens Jaco was het ondernemen een droom voor hem, vooral vanwege de vrijheid. “Nu kan het nog; over vijf jaar doe ik het niet meer. Of ik opvolging heb? Ik heb twee zoons van 18 en 16 en een dochter van 13. Eventuele overname is nog niet aan de orde en dat moeten zij helemaal zelf weten. Wel hebben we van begin af aan gepolst of zij het leuk vinden om in het bedrijf mee te helpen. Dat is soms nodig en ze vinden het gelukkig leuk.”

Doordat Jaco zijn knollen aankoopt is het volgens hem makkelijker om te veranderen binnen zijn kraam. Maar nieuwe soorten moeten wel een meerwaarde hebben vindt hij. “In het begin teel je vooral wat je zelf leuk vind, maar zo werkt het natuurlijk niet. Het gaat erom wat de consument leuk vindt. Het bollenvak begint dat gelukkig steeds meer te begrijpen. Zelf zorg ik voor korte lijnen met Aalsmeer en exporteurs. Ik ga regelmatig naar de veiling. Veel te weinig kwekers doen dat. Netwerken is ontzettend belangrijk.” Jaco teelt momenteel zo'n 400.000 stelen per jaar. Het sortiment omvat hoofdzakelijk de bijzondere cultivars. Een van zijn soorten is ‘Gironde’, een grote gele Zantedeschia. Als een knol niet meer voldoende bloemen geeft, wordt deze verkocht in de droogverkoop. “Dat betekent dat je elk jaar een deel moet verversen. Ik koop de meeste knol-

100 jaar bloembollencultuur



eren'



Jaco Schurer ging niet over één nacht ijs: 'Ook mijn vrouw en kinderen moesten erachter staan'

len bij bedrijven uit de omgeving. Als er iets is, kun je de teler erbij halen. Daar wordt je allebei wijzer van."

RECESSIE

Sinds drie jaar teelt Jaco ook alliums in kassen. Voor de wisselteelt zou hij nog meer bloemen willen telen, maar het moet wel passen. "We hebben alliums van eind april tot eind mei. Daarna volgen de Zantedeschia's uit de voorjaarskassen, de buitenteelt en de najaarskassen. Op deze manier realiseren we een zo lang mogelijke en constante aanvoer. Het bloemen-seizoen loopt tot 1 november. Daarna zijn we bezig met rooien, schonen, sorteren en afle-

veren. Februari is een rustige maand, daarna begint het voorbereiden en opplanten weer." De zantedeschia-keker is nu zeven jaar bezig en nog steeds blij dat hij deze keuze heeft gemaakt. "De prijzen zijn op zich goed. Wel ieder jaar iets lager, maar daar staat tegenover dat de opbrengsten door de groeiende kennis steeds beter worden. De recessie in het vak is voor mij minder van toepassing, daar ik mijn inkomsten haal uit de bloemen en niet zozeer uit de bollen."

Volgens Jaco hebben mensen er bewondering voor dat hij in deze moeilijke tijd een bedrijf gestart is. Zelf praat hij er nuchter over. "We

hebben alles zoveel mogelijk berekend en denken dat het uit kan. Er is nog veel onbekendheid in de zantedeschiamarkt; er valt nog veel te winnen. Wel is het belangrijk dat we kennis delen en samen een goed product telen. Ik denk dat we dat in de zantedeschiamarkt aardig doen. Het is een klein wereldje." Volgens Jaco is de grond in de Anna Paulownapolder uitermate geschikt voor Zantedeschia's. "Er blijft geen water staan en het zand zorgt voor mooie schone knollen voor de droogverkoop. We zitten hier in het grootste aaneengesloten bloembollenteeltgebied, maar dat weet bijna niemand. Ik vind het hier prachtig en zou er niet meer weg willen."

ur in Anna Paulownapolder

1956	1958	1979	1981	1982	1983	1985	1999	2005	2011
Eerste Bloemendagen met mozaïeken	Introductie Anthakrat	Oprichting KAVB-kring Noordelijk Zandgebied	Introductie inundatie	Beplanting Poldertuin door leerlingen LAS	Lentetuin verhuist naar huidige locatie	Koningin Beatrix bezoekt Bloemendagen	Start aanleg Hollands Bloementuin	Koningin Beatrix opent Lentetuin t.g.v. 25-jarig bestaan	100 jaar bloembollencultuur in Anna Paulowna