

Trekvlinders: honger na een lange reis

Vlinders en bijen hebben veel gemeen, waaronder natuurlijk het feit dat ze nectar halen uit bloeiende planten. Vooral trekvlinders hebben honger. De eerste distelvlinders die u dit jaar ziet in mei en juni, hebben een lange reis achter de rug. Zij zijn trekvlinders en hebben overwinterd in Afrika. De nectar in uw tuin gebruiken zij om weer op krachten te komen.

Een distelvlinder herken je aan het grote formaat, de bruinrode kleur en de witte vlekken op de zwarte vleugelpunten. Ze komen naar Nederland om hun eitjes af te zetten. Later in het seizoen vliegt het nageslacht van deze vlinders rond. De eerste lichte distelvlinders heeft zo'n enorme reis afgelegd dat ze wat valer van kleur zijn geworden. Ook zijn ze wat kleiner dan de distelvlinders die hier opgroeien. De hier uitgekomen distelvlinders vliegen aan het eind van het seizoen weer terug naar Afrika. De distelvlinders die naar Nederland vliegen, kunnen aan het eind van hun reis wel wat nectar gebruiken. Dat geldt ook voor de vlinders die nog zo'n hele reis terug moeten maken. U doet ze een plezier met veel bloeiende planten in de tuin. Voor de voortplanting hebben ze distels of brandnetels nodig, want dat is het voedsel van de rupsen. Ze zijn dus content met een stukje ruigte in uw tuin. De rupsen maken in de distels een nestje van spinsel. In dat nestje verbergen ze zich voor vijanden. Zo kunnen ze ongezien de distel opeten. Tegelijkertijd is distel een goede nectarplant, dus het mes snijdt aan twee kanten.

Er zijn nog meer trekvlinders. Heeft u wel eens gedacht dat u een kolibrie in uw tuin zag? De kolibrie komt helemaal niet voor in Nederland, maar toch is dat niet zo gek om te denken. Er is namelijk een vlinder die sprekend lijkt op de kolibrie. Vandaar zijn naam: de kolibrievlinder.

De kolibrievlinder en de kolibrie hebben veel gemeen. Ook de kolibrievlinder hangt vaak voor bloemen om hun nectar op te zuigen. Dat blijven hangen in de lucht lukt door heel snel met zijn vleugels te klappen. Hij zuigt de nectar uit de bloem met zijn lange roltong. Die lijkt haast wel een kromme kolibriesnavel. De verwarring is dus begrijpelijk. Wanneer u denkt een kolibrie te zien, moet u maar eens opletten. Is het een bruin diertje met oranje vlekken op de vleugels en witte en zwarte vlekjes langs zijn staart? Dan is het de kolibrievlinder. De kolibrievlinder heeft als bijnaam 'onrust'. Mocht u hem in uw tuin zien, dan snapt u dat waarschijnlijk wel. Hij schiet ontzettend snel heen en weer van bloem naar bloem. De kolibrievlinder komt graag in bloemrijke tuinen. Het maakt hem niet zo veel uit waar die bloemrijke tuin is. Al is het in hartje Amsterdam, hij weet hem te vinden! De kolibrievlinder kan namelijk erg goed vliegen. Dat is ook de reden dat ze in Nederland terecht komen. Ze overwinteren veel zuidelijker en ieder jaar in het voorjaar vliegen ze hierheen.



foto's Kars Veling

Distelvlinder van hier



Distelvlinder, oud na trek



foto Henk Bosma

Kolibrievlinder