

Meeloopdag Diermanagement voor mbo'ers bij Van Hall

# Proeven van de hogeschool

Jaarlijks organiseert het Van Hall Instituut, net als andere hogescholen, meeloopdagen voor belangstellende mbo'ers en havisten. Bij Diermanagement is de toeloop nog steeds groot. Een groep mbo'ers volgt begin maart een college ethiek en hoort over de verlokkingen van het studentenleven.

**G**eïmponeerd door het strakke roodbruine gebouw, opgetogen vanwege de spannende toekomst en onzeker of het wel de studie hier in Leeuwarden moet worden. Zo druppelen vijftig mbo'ers vandaag binnen voor de meeloopdag van Diermanagement bij het Van Hall Instituut. Er zijn in Leeuwarden ook meeloopdagen voor havisten, maar dit is een speciale dag voor de mas'ers.

Ze verwachten misschien dat ze meedoen aan regulier onderwijs in het normale lesrooster, maar de groep is veel te groot. Er is een speciaal programma, een apart hoorcollege en vooral veel informatie. Er zijn ook zes ouderejaars, als ex-mbo'ers allemaal ervaringsdeskundigen, aan wie de meelopers vragen kunnen stellen over het studentenleven. Kun je makkelijk een kamer vinden? Wat doe je op een studentenvereniging? En is Leeuwarden een leuke stad?

Ruim twintig leerlingen zijn vandaag uit Barneveld gekomen, van oudsher toch de mbo-locatie voor Dierverzor-

ging. Steeds groter is ook de belangstelling uit Meppel, Doetinchem, Oss of een van de andere locaties met deze opleiding. "We proberen jullie een leuke, nuttige en informatieve dag te laten volgen", belooft de adjunct-directeur van Diermanagement Jos Vaas.

## Verleiding

Hoe gaat dan zo'n hbo-studie en wat leer je er eigenlijk? "De lesvorm is waarschijnlijk anders dan je gewend bent in het mbo", vertelt Ineke de Jonge, docente biologie. Ze wijst op posters van studenten in het lokaal, een vorm van verwerving van kennis en overdracht ervan. "Je maakt zo'n poster en legt uit wat erop staat. Zo geef je eigenlijk elkaar les."

"Verder krijg je hoorcolleges", vertelt Loes, een van de zes hbo-studenten. "En er zijn veel projecten", aldus vierdejaars Maurits. "Dat werkt goed. Je leert er veel meer van dan dat je het van een docent hoort." Hij is van plan

om een eigen bedrijf te starten en heeft een aantal vakken bedrijfskunde gevolgd. Je moet veel meer dan op het mbo zelf initiatieven nemen, legt Loes uit. Zelf studeren met een dictaat, eventueel hulp van docenten inroepen, keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen. Op sommige dagen heb je misschien helemaal geen les, maar moet je toch naar school.

En dan is er het studentenleven. "Bij mij ging het in het begin fout", vertelt Maurits. "Ik hoefde in Barneveld niets te doen en dan kom je hier, op kamers, en is alles helemaal anders." De verleiding van de vrijheid, het leven in Leeuwarden en de spanning van het studentenschap.

Toch moet er ook gestudeerd worden. Met name de exacte vakken vinden de meeste studenten die van het mbo komen blijkbaar "best pittig". Maurits wijst op bijlessen. "Het is soms heel verhelderend om dezelfde stof op een andere manier en van een andere docent nogeens te horen."

Je kunt het zo vol maken als je zelf



▲ *Loes, derdejaars (helemaal links), vertelt waarom ze naar het Van Hall Instituut is gekomen. Naast haar zit Maurits en verder Karin, Ineke, Sabine en Patrick*

wilt. Een bijbaantje, gebruikmaken van de sportvoorzieningen, kennismakingsweek, uitgaan, actief worden bij Osiris of Animoso. “Je kunt ook gewoon helemaal niks doen, naast je studie”, zegt Ineke. “Dat is wel zo rustig.” Ze voelt wellicht dat de massa mogelijkheden en aantrekkelijke activiteiten voor de zich oriënterende mbo’ers ook wat té overdonderend kunnen zijn.

### Zweverigs

Vandaag is er vooral studie. ’s Middags zijn er workshops, in groepen van zestien, over zaken zoals ethologie en fysiologie. Dat is niet helemaal onbekend voor de mbo’ers. Het thema voor het college in de ochtend is ethiek; wel een behoorlijk nieuw onderwerp. Vincent Pompe, docent ethiek en bioloog, legt de aspirant hbo’ers een casus voor. Stel dat je acht wolven in een diertuin hebt en een wolf werpt vier jonge, maar er is slechts plaats voor twee. Wat doe je dan met ‘het overschot’? En nog belangrijker, waarom?

Voeren als prooidier aan andere roofdieren, vinden er 23; voor euthanasie kiezen 16 mbo’ers: verkoop aan particulieren is een optie voor vier en voor gebruik als proefdier stemmen twee mensen. Wat is goed en wat is slecht? Wat zegt je gevoel? En kun je de keuzes die je maakt, ook uitlegen?

“Ethiek gaat over waarden en normen”, vertelt Pompe. “Dat is niet iets

zweverigs; dat je lief moet zijn voor elkaar, maar het betekent dat je over dingen moet nadenken. Een waarde is zoiets als gezondheid en de norm is dan bijvoorbeeld niet roken, niet te vet eten en veel bewegen.”

De toekomstige studenten worden zo aan het denken gezet. Bijvoorbeeld Susan. Zij doet de paraveterinaire richting in Oss. Ze is al op de has’sen in Den Bosch en in Dronten geweest, maar ze wil liever iets met kleine huisdieren doen dan met vee. Of Ellen die vanuit Limburg naar Barneveld kwam omdat ze een hondenasiel wilde beginnen. Ze heeft nu meer belangstelling voor mariene biologie en wil Diermanagement misschien wel combineren met Kust- en Zeestudies.

### Autootje

De grote toeloop voor Diermanagement is niet iets nieuws. De studie is tien jaar geleden opgezet en al op de eerste open dag bleek de belangstelling overweldigend. Er kwamen 700 mensen. Die belangstelling is gebleven, vertelt Marnix Rietberg, docent en bioloog. Elk jaar zijn er meelooptdagen voor veel mbo’ers en voor nog meer havisten. Uiteindelijk zijn er dan zo’n 170 studenten die echt beginnen in Leeuwarden.

Patrick, bijvoorbeeld. “Dat ik dit heb gekozen, heeft een beetje domme reden”, vertelt hij. “Ik had geen zin om te gaan werken.” Sinds kort is hij voorzitter van studiewerkgroep Animoso.

Sabine, 24 nu, vindt zichzelf een “goed voorbeeld van de eeuwige student”. Ze heeft in de horeca gewerkt en op een manege. Op het mbo koos ze een opleiding paardenhouderij en, hoewel ze geen doorstroomprofiel had, kwam ze toch hier.

Loes, derdejaars, bekent dat ze een studieachterstand heeft. Ze had in Barneveld de paraveterinaire richting gedaan. Geen doorstroompakket omdat ze eigenlijk niet naar het hbo wilde, maar veel vrienden kozen een vervolgstudie. “Toen ben ik ook maar eens gaan kijken.” Er is bovendien een financiële reden. “Ik wilde toch leuk wonen, een autootje en een lekker leventje.”

Ze hadden de keuze uit vijf verschillende studierichtingen: Beleid en voorlichting, Voeding en verzorging, Paard en management, Wildlife management en Proefdierbeheer. Vooral Wildlife Management is zwaar op het buitenland georiënteerd. Bovendien, “als er ook maar één student uit Afrika of China bij is, dan gaat de les in het Engels.” Hetty van Dijk, docent Engels en coördinator voorlichtingsactiviteiten: “Dat went echt sneller dan je denkt.”

Voor de meelopers zijn er na een intensieve dag nog steeds twee mogelijkheden. Of wel (“en nu weet ik het zeker”) of niet (“maar ik begon toch wel even te twijfelen”). ☞

**Ton van den Born**