

Geslaagde mbo-leerlingen:

Onderweg naar morgen



FOTO: MARIJKE VAN KERKHOVEN

Geslaagd, en dan?

Overall in het land kregen mbo-leerlingen hun afsluitende diploma. Ook de geslaagde leerlingen van mbo Roermond haalden hun diploma op. Jonge mensen, divers van studierichting en divers in hun toekomstplannen. Die toekomst lijkt ongewis, maar één ding lijken ze gemeen te hebben: ze zien 'm met vertrouwen tegemoet.

Een vlaggenstok met fier wapperend rood, wit en blauw, gecombineerd met een tas met een verleden: een bekend beeld vanaf half juni in heel Nederland. Veel leerlingen krijgen rond die tijd te horen of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Alhoewel er op het mbo geen sprake is van een eindexamen heeft Rob Vossen de vlag met tas ook uitgehangen. Begin juli krijgt hij zijn diploma op school uitgereikt. Hij heeft de datum in zijn agenda gezet, maar hij is eigenlijk al vanaf februari met andere zaken bezig. "Toen had ik mijn studiepunten al bij elkaar." Vanaf dat moment is hij gestart met de voorbereidingen van zijn eigen bedrijf. Rob deed de vierjarige opleiding Groenvoorziening aan het mbo in Roermond en wist →



vanaf het begin dat een eigen hoveniersbedrijf het doel was waarnaar hij streefde. "Mijn ouders hebben een timmerbedrijf gehad, we hebben dus veel ruimte rond het huis, zo'n duizend vierkante meter. Ik ben hier altijd al bezig geweest met het kweken van vijvervissen, dat is een hobby van me. Die kan ik nu gelijk meeleveren." De voorbereidingen zijn zo ongeveer afgerond en Rob is er nu klaar voor. "Een eigen bedrijf blijft natuurlijk een gok, maar je merkt gauw genoeg of er een markt voor je is." De eerste jaren zullen moeilijk zijn, denkt Rob, "je moet een plaatsje veroveren tussen de andere bedrijven, het zal hard werken zijn." Rob heeft al bedacht waar hij zich in kan onderscheiden: "goede service bieden en een goede prijs/kwaliteitsverhouding leveren". Zijn droom is een goedlopend hoveniersbedrijf, met liefst niet teveel personeel, want daarvoor werkt hij zelf veel te graag met zijn handen.

Verder studeren

Daniël Rutjens deed ook de vierjarige opleiding Groenvoorziening, maar hij volgde de richting Groen Natuur en Landschap. De opleiding heet nu Bosen Natuurbeheer, vertelt Daniël. Ook bij hem hangt de vlag uit, maar die hangt er voornamelijk voor zijn broer, die net zijn vmbo-t-diploma heeft gehaald. Daniël's grote interesse voor de flora en de fauna brachten hem in de richting van het mbo groen. Ook zijn bijbaantje vindt plaats in de groene sector. Daniël werkt in een tuincentrum, tussen de planten of achter de kassa. Binnenkort gaat hij in Velp een bijbaantje zoeken, een baantje dat nodig is om zijn hobby, uitgaan, te bekostigen. In Velp gaat hij namelijk verder studeren, de keuze is gevallen op Tuin-en Landschapsinrichting. "Ik heb nu geen zin om te stoppen met studeren, ook al omdat de banen in het bosbeheer niet voor het oprapen liggen." Daniël's grote hobby is tekenen en hij hoopt zijn creativiteit in het ontwerpen kwijt te kunnen. "Gecombineerd met plantenkennis lijkt het me een studie die bij me past." Al vanaf het eerste jaar op het mbo staat vast dat hij verder wil studeren. Daniël is dan ook vastbesloten ook nog de masteropleiding te doen. Het doel is een eigen bureautje, maar

dan moet de economie toch wel wat beter worden: "op dit moment is het niet zo aantrekkelijk zoiets te beginnen." En anders? Misschien het buitenland? Voorlopig in elk geval nog maar even studeren, vindt Daniël, een kamer in Velp heeft hij al. Bij Stan Heldens hangt geen vlag uit. Niet omdat hij niet geslaagd is voor de vierjarige opleiding Veehouderij, maar omdat toch niemand het zal zien. Stan woont nogal 'achteraf'. Hij heeft net gehoord dat hij zijn diploma op mag komen halen, want er moest nog een stageverslag worden goedgekeurd. Ook voor Stan zit het studeren er nog niet op. Na de zomervakantie gaat hij naar HAS Den Bosch. In eerste instantie om Veehouderij te studeren, maar misschien switcht hij wel naar Tuinbouw/Akkerbouw. Aan de andere kant, bedenkt hij, is hij dan waarschijnlijk het jaar voordeel kwijt. Eigenlijk is het de bedoeling dat Stan het gemengde bedrijf met varkens van thuis overneemt. "Maar als het over drie jaar nog zo slecht gaat in de sector als nu, dan doe ik het niet." Dat zou jammer zijn, vindt Stan, want zijn hart ligt in de branche en het vrije ondernemerschap trekt. "Ik wil in elk geval blijven werken in deze sector, ik heb niet voor niets Veehouderij gedaan." Nu hij vrij is van school werkt hij fulltime mee in het bedrijf. Hij kijkt uit naar zijn studie in Den Bosch, maar hij is voorlopig nog niet van plan om op kamers te gaan. "Eerst maar eens kijken hoe het reizen bevalt."

Druk bestaan

Ook Vera Geraedts woont zo ver van de weg dat een vlag uithangen geen zin heeft. Bovendien moet haar stageverslag officieel nog goedgekeurd worden. "Maar ik heb al gehoord dat als ik de wijzigingen doorvoer zoals afgesproken, ik zeker geslaagd ben." Vera volgde de driejarige opleiding Paardenhouderij. Een leuke opleiding vond ze, terwijl ze toch absoluut niet wist wat ze moest kiezen toen ze van de Mavo kwam. "Je moet zo jong kiezen, dat vond ik moeilijk. Dit leek me leuk, want ik rijd al vanaf mijn zevende jaar paard." Vera gaat nu door met de opleiding voor paraveterinair assistente in Horst. Ze is er net geweest voor een intakegesprek. Ze wil het liefst gaan werken in een paar-

denkliniek, maar ook het starten van een eigen bedrijf sluit ze niet uit. Ook nu vindt ze zichzelf nog te jong om zich vast te leggen. Ze wil nog zoveel mogelijk diploma's halen. "Iedereen zegt dat ik dat nu moet doen, want later komt het er niet meer van." Voorlopig heeft Vera vakantie. Helaas gaat het tripje naar Rhodos niet door, wegens ziekte van een vriendin. Haar baantje in een kleedingzaak blijft ze in de zomer doen en verder? "Héél veel paardrijden." Bij Moniek Koopmans hangt de vlag niet voor haar uit, maar voor haar zusje die net haar havo-diploma heeft gehaald. Bij nader inzien vindt ze dat de vlag toch eigenlijk ook wel voor haar moet wapperen. Ze heeft immers net de vierjarige opleiding Bloem afgesloten. Geen moeilijke opleiding vond ze, terwijl ze toch voordien helemaal niets van bloemen wist. In de toekomst zal het wel wat moeilijker worden, vermoedt ze, want Moniek gaat doorstuderen aan de Stoas Hogeschool in Den Bosch. Ze heeft nog wel getwijfeld of dat de juiste stap was. "De keuze lag tussen een eigen zaak of doorstuderen. Om het uit te proberen heb ik nu een bloemenwinkeltje aan huis. Mijn ouders hebben een champignonbedrijf, dus we hebben toch ruimte genoeg. Op zaterdag ben ik open, ik heb net mijn éénjarig bestaan gevierd." Een druk bestaan, zo'n eigen zaakje, merkte ze al snel. Aangezien ze nog maar 20 is, leert ze nu eerst nog maar liever door. "Misschien kan ik later het lesgeven combineren met een bloemenwinkel." Het bedrijfsleven trekt in eerste instantie meer dan het lesgeven: "Ik denk dat ik die kinderen op den duur maar lastig vind." Binnenkort gaat ze eerst maar eens vakantie vieren: met zeven vriendinnen naar Kreta, de vriendjes laten ze thuis. Daarna op kamers in Den Bosch? "Welnee, ik heb het veel te goed thuis, hoor!"

Marijke van Kerkhoven