



De volgende honderd jaren

Nu het huishoudonderwijs de leeftijd van de allersterksten heeft bereikt, wordt het tijd om de komende jaren in ogenschouw te nemen. Allereerst blijkt dat de tijdgeest, in tegenstelling tot honderd jaar geleden, de huishoudkunde niet welgevallig is. Niets mag meer worden verheven, achterstanden moeten zelf worden opgelost. Slechts de algebra en de natuurkunde worden gestimuleerd, omdat onze multinationals daar in de ogen van de huidige staatssecretaris behoefte aan hebben. Vervolgens blijken de natuurlijke partners van het huishoudkundeonderwijs overspel te plegen of elders een concubinaat te hebben gevormd.

De tweede emancipatiegolf heeft tegenwoordig weinig of geen belangstelling meer voor de zusters die in een "slechtere" maatschappelijke positie vertoeven. De werkster zorgt ervoor dat de vrouwelijke yup en de "leading ladies" ook 's avonds in een brandschoon interieur hun directeur algemene zaken bij het haardvuur kunnen verpozen. De communicatie met de werkster verloopt via briefjes, de magnetronoven en de traiteur doen de rest. Want van losse of vaste mannelijke partners valt - als het om verzorging gaat - nog steeds niet veel te verwachten. En dat enkele kind van de rekening? Dat moet zichzelf maar opvangen. Bovendien zijn er ook nog buitenlandse kostscholen.

De geëmancipeerde mevrouw is het ik-tijdperk binnengetrepen, solidariteit is ver te zoeken. En als je je bezighoudt met: "de planningsvooruitzichten van de modale computernalyses in Europees verband" of met: "de inrichting van het behoeftepatroon van de economische vraagconstructie op aantoonbaar level", dan is het natuurlijk volstrekt duidelijk dat het huishoudonderwijs slechts behoort tot het niveau van Mien Dobbelsesteen en zeker niet tot het domein van een dra anno 1988. Kortom het huishoudonderwijs gaat barre tijden tegemoet.

Maar het wordt beter, het licht is te zien. Want wanneer de geëmancipeerde en gepensioneerde beleidsvoerdster zich straks terug zal trekken op de Veluwezoom en zij (uiteraard met partner) zal schreeuwen om verzorging, ja dan zal haar beleidvoerende kleindochter de oude boeken weer te voorschijn halen en het huishoudonderwijs en de verzorging in ere herstellen. In 2088 zal dan het 175-jarige bestaan van het huishoudonderwijs worden gevierd.