



Wageningen, voorjaar 1987

Departementale gesprekken

Luister Braks doe het nou maar niet zelf. Je weet dat Deetman toch een beetje in de problemen is gekomen en jij hebt al genoeg aan je hoofd met die visvangst. Ik doe het wel voor je. Eigenlijk ben ik ook socialist dus dat zit wel goed. Die Voorhoeve heeft in Wageningen gestudeerd, gelukkig economie, dus dat laten we zitten. Ik maak er wel wat van. Weet je wat, ik bezuinig 14,5 miljoen, dan kan jij er altijd nog 5 afdoen. Is goed voor je image. Keiharde minister bevordert de export door de wetenschap. Accoord geef jij de voorzet, ik kop hem er wel in. Die landbouw wordt bij mij groen. En bij mij ook.

Een gesprek in het hoofdgebouw

Kijk eens ik ben met de minister overeen gekomen dat wij als unieke instelling van wetenschappelijk onderwijs, in tegenstelling tot alle andere universiteiten zelf mogen bezuinigen. Dat is vrouwen. Een nieuw hoofdgebouw komt er aan, dus jullie zullen er hier niet slechter op worden. Bovendien ga ik persoonlijk de rangen herzien. Maarten, je weet hoe het met die andere Maarten is afgelopen, voor jou heb ik ook een mooie baan in petto, dus jij gaat nu een plan maken. Omdat wij uniek zijn noemen we dat niet de nota krimp en groei, maar de nota groei en krimp. Aan het werk boys. Groen maken die handel.

Een gesprek tussen de ambtenaren

En nu die huishoudwetenschappen nog. Kappen die handel, dat zijn toch allemaal vrouwen. Ja maar luister 's, Braks geeft ook geld voor vrouwelijke studenten. En bovendien trouwen die meisjes soms met onze echte groene boys. Zeg zijn we nou een huwelijksbureau of een managementteam? O.K. wat doen we met die lui; ze zijn niet groen, maar ze leveren toch geld op. Wacht eens „home economics” dat is toch ook economie? Ja, ik weet het, die economie blijft en de rest kappen we af. Zo, dat zijn dus dertien formatieplaatsen. Jongens, tijd voor een borrel. Goed plan zeg, daar kunnen we weer jaren mee vooruit.

Een gesprek tussen twee docenten

Dat ze die lui hebben weggestuurd, dat is toch terecht. Die waren niet te redden. Dat er iets moest gebeuren dat weet toch iedereen. Maar dat ze ons wegsaneren dat is een vergissing. Zo'n vaart zal het niet lopen. Ik heb persoonlijk nog tegen Braks en de Zeeuw gezegd, dat kunnen jullie niet maken. En wat zeiden ze, ach de soep wordt niet zo heet gegeten. Hebben dus nog een kans. Natuurlijk maar er moet een plan komen. Een plan? Ik zal vanavond toch even met de hooggeleerde bellen. Een plan zeg je. Zeg luister eens, ik ken de zus van Voorhoeve daar heb ik in 1972 nog mee gedanst, zou dat wat zijn? Tuurlijk wij gaan ons kamerbreed organiseren. Zeg die wachtgeldregeling, wat houdt dat nu precies in? Zal toch eens met Hans bellen.