



De huishoudkunde als smeerolie

Nu de yuppies de macht definitief hebben overgenomen en de laatste restanten van de roerige jaren zestig te vinden zijn achter de beeldschermen van computers of door hoge alimentatieverplichtingen in de geprivatiseerde sector aan het klussen zijn, dient een ernstig woord gesproken te worden.

De huishoudkunde – die zich met de dagelijkse verzorging van de mensen bezighoudt – dreigt de smeerolie, of beter gezegd de slaolie, van de maatschappij te worden. De huishoudens die het vuilnisvat van de Friedmanniaanse economie zijn geworden, worden nu ook nog bedreigd door zogenaamde huishoudkundigen die, indachtig de dertiger jaren, vanuit een moraliserende positie – hier kortweg aan te duiden als het meneren- en mevrouwensyndroom – de huishoudens van armen te lijf gaan.

Nog onlangs heb ik nog twee jeugdige huishoudkundige yuppies, ja inderdaad voorzien van hoofdband en plisérok en uiteraard ook in het bezit van een immer in de uitverkoopzijnde samsonite koffer, horen zeggen dat de verpaupering voor deze tak van wetenschap geen slechte zaak is "omdat dan de betere banen in de huishoudelijke voorlichting voor het opscheppen zouden liggen."

Zie hier een wereldbeeld. En was het niet een zich huishoudkundige noemende mevrouw, die recentelijk in de pers verklaarde dat de betere huisvrouw in staat bleek haar huishouden voor ellende te behoeden, omdat deze huisvrouw met één stuk schenkel van maandag tot zaterdag de maaltijden wist te verrijken en dat dezelfde huisvrouw bovendien van drie paar oude adidaschoenen een gloednieuw paar pumaschoenen wist te maken. En werd ook niet indirect verteld dat de ellende helemaal niet ontstaat door het boven ons gestelde ambachtelijke yuppiedom, maar vooral komt door de drinkende huisvrouw die met Els sherry zit te lubberen, terwijl het eerdergenoemde totale yuppiedom zich bezat in de champagnebar van het Apollohotel. De staat is tegen drank, maar voor de VSOP-cognacs en de jaren gerijpte Schotse maltwhisky's.

Kortom laat de huishoudkundige voorzichtigheid betrachten bij de voorlichting en de stoffige boeken uit de jaren zestig en begin jaren zeventig nog eens te voorschijn halen over de wetenschap en de smeerolie.