



# 'Vrijkopen van de boerderij

Van traditionele naar nieuwe landbouwcultuur: dat is zichtbaar op De Kollebloem in de buurt van Gent, waar boer en boerin het familiebedrijf ombouwen tot een warme, klant-gedragen dorpsboerderij. *Tekst: Leen Verwimp, boerin op De Kollebloem Foto: Quinten-CC Photography*

Toen Antoine in 1985 de boerderij van zijn ouders overnam, was het een traditioneel klein familiebedrijf, niet ver van Gent, met koeien, varkens, een boerenpaard, wat kippen en konijnen. Hij schakelde de traditionele teelt van voederbieten en weiland om naar biologische groenten op een halve hectare. De boerderij groeide jaarlijks met een stukje meer grond dat biologisch werd erkend en mooie vruchten voortbracht. Toen was het nog een echt familiebedrijf. De grond werd door vader bewerkt met paard en kar, de soep, de patatten en het vlees werden door moeder bereid, en de patatten werden gerooid van kind tot grootouder ... niemand werd gespaard.

De Kollebloem groeide de voorbije dertig jaar uit tot een warme, klant-gedragen dorpsboerderij van 4 hectare met als hoofdactiviteit de biodynamische landbouw, omkaderd met zorg, culturele en geestelijke activiteiten voor klein en groot, samenwerking met

ben wij een intensief samenwerkingsverband, De Vroente, met onze collega-boeren van De Zonnekouter en Ourobours: we telen voor en verkopen aan elkaar. Sinds september 2016 staan we als Vroentegroep ook op 'de Lousbergmarkt' in Gent, met verkoop van zes dagen op zeven.

*'Simpele mensen denken dat een kind ontstaat uit een eicel en een zaadcel en dat het dan simpelweg tot een volwassen mens uitgroeit. Maar dat is niet zo. Het ontwikkelt zich vanuit dat wat het kind omhult, wat van buitenaf vormend werkt',* zei Ibrahim Abouleish van Sekem (zie DP2016-3.)

Zo is het ook bij ons. Dat De Kollebloem leeft en beweegt komt niet alleen door de stevige boeren, de harde werkers of door het geld. De Kollebloem komt tot ontwikkeling door de kring van mensen die er omheen staan. Door de klanten die zich met zoveel overtuiging engageren voor een bedrijf met een visie, een missie en een warm hart.

het opklaren van gewoontes, het loskomen van tradities en het oplossen van blokkades die daardoor ontstonden. Het doorbreken van die familietradities zorgt ervoor dat er kan geluisterd worden naar wat wijzelf en de boerderij in diepere zin wensen. Het onszelf losmaken van al die verstrikkingen schept ruimte tot 'vrij-denken'.

Het 'vrij-kopen' van de boerderij is onze droom. Daardoor is er plaats voor jonge boeren om zonder al teveel investeringen te boeren en zal de boerderij voor altijd biologisch of biodynamisch zijn. Een warme, dragende kring van klanten en een sterk ondersteunende doordenkgroep, zorgen er samen voor dat we deze pioniersopdrachten kunnen neerzetten op een manier die goed is voor de boerderij, voor onze jonge overnemers, voor onze kinderen en voor onszelf.

Het vrij-kopen van de boerderij is een zaadje, een ideaal dat al vijf jaar een weg zoekt, een verlangen dat gekoesterd wordt. We geloven erin dat dat ideaal op het juiste moment zal gerealiseerd worden en willen hiermee zelf starten met een persoonlijke schenking van een gedeelte van de waarde van de grond, als teken van dankbaarheid aan de gemeenschap, als aanmoediging voor de toekomst. ☺

# is onze droom'

scholen, hoevertoerisme en een Kollebloem-koor. We telen een veertigtal verschillende soorten groenten en leveren wekelijks een groentepakket aan een goeie tweehonderd klanten. Onze boerderijwinkel is sinds kort drie dagen per week open. Daarnaast heb-

Daarover gaat het! Die warme kring van mensen die ons omringen, die maken dat De Kollebloem kan luisteren, bewegen, transformatieprocessen aangaan, crisissen doormaken en er aan ontwikkelen. Antoine en ikzelf werken vele jaren samen bewust aan

Interesse om geld te schenken of rentevrij te lenen t.b.v. de grond van De Kollebloem? Kijk op [kollebloem.be/land-in-zicht](http://kollebloem.be/land-in-zicht)