



Michiel Rietveld
neemt afscheid van Kraaybeekerhof

'In mijn hart ben ik boer'

Inspirator Michiel Rietveld neemt afscheid van 'zijn' Kraaybeekerhof, na 40 jaar het gezicht te zijn geweest van de BD- en voedingsopleidingen. Maar hij stopt niet helemaal: 'Als andere groepen willen dat ik iets kom vertellen, doe ik dat graag.' Glimlachend citeert hij zichzelf: 'Tja, mijn werk is nu eenmaal niet pensioneerbaar.' Om gelijk aan te vullen: 'Maar ik neem echt een sabbatical voor mijn Kraaybeekerhof-werk. Minimaal negen maanden.' *Tekst: Kalle Heesen / Foto's: Kraaybeekerhof*

Boer. Dat is wat Michiel in zijn kern is. "Ik zeg wel eens dat ik generalist ben, maar in mijn hart ben ik boer." Dat was ook de reden dat hij, nog tijdens zijn middelbareschooltijd in de jaren 60, bij Warmonderhof op bezoek ging: "Ik wilde ze vertellen dat ik eraan kwam", legt hij uit. Dat liep anders. Toenmalig Warmonderhof-directrice mevrouw de Boer legde hem uit: 'Over tien jaar hebben we reuze behoefte aan landbouwkun-

dig ingenieurs.' Ze gaf hem het advies naar Wageningen te gaan.

Tien jaar later, in 1977, begon de afgestudeerde Michiel Studiecentrum Kraaybeekerhof. Niet als zelfstandig ondernemer, maar als orgaan van de BD-Vereniging: "Dat heb ik altijd erg belangrijk gevonden. Het gaat niet om mij. Kraaybeekerhof is puur opgericht omdat de BD-Vereniging een huis nodig had. Daarvoor vonden de cursussen en lezingen plaats in lelijke TL-verlichte zaaltjes."

Tot begin jaren 90 bleef deze verbinding met de BD-Vereniging: "In 1991 kwam het idee dat het beter was als Kraaybeekerhof een aparte stichting werd, los van de vereniging." Die stap sleurde Kraaybeekerhof al snel richting bankroet: "Het stichtingsbestuur sommeerde mij op een dag het faillissement aan te vragen. Dat heb ik gedaan."

Met lood in zijn schoenen reed Michiel naar de rechtbank voor de faillissementsuitspraak. 'Meneer Rietveld', zei de dienstdoende rechter, 'ik kan het faillissement uitspreken, maar ik vind het onverantwoord. Kraaybeekerhof mag niet verloren gaan. De schuld weegt niet op tegen de waarde die deze plek maatschappelijk heeft. Als u nog kansen ziet, spreek ik het faillissement niet uit', zo citeert Michiel hem. "Ik ben die man tot op de dag van vandaag innigst dankbaar."

In de veertig jaar Kraaybeekerhof heeft Michiel voor zijn gevoel maar een paar keer een bewuste beslissing hoeven te nemen. Voor de rest is hij slechts 'dienstbaar geweest aan wat wilde ontstaan! Michiel: "Het landgoed en ik hadden een innige relatie. In zware tijden bood ik haar mijn excuses aan dat het

zo liep, en gaf ze mij de energie om door te gaan."

Ondanks de energie die hij ervoor terug kreeg, vroeg het werk grote offers. "Dit is moeilijk voor mij", zegt Michiel voordat hij de offers benoemt. "Mijn 24/7 inzet voor Kraaybeekerhof is zeker ten koste gegaan van mijn familie, van mijn gezinsleven en uiteindelijk heeft het zelfs mijn huwelijk gekost. Dat is een groot offer geweest."

Daarnaast zorgde stress ervoor dat zijn bloeddruk veel te hoog werd: "Maar dat hoort er nou eenmaal bij", glimlacht hij. Wat hij wel zwaar vond, was dat diezelfde stress ervoor zorgde dat hij het zingen op moest geven: "Zingen kan je alleen als je van binnen rustig

bent. Dat was ik niet."

Na zijn afscheid op 29 en 30 april zal Michiel nog maar vier maanden per jaar in Nederland zijn om cursussen te geven. "De thema's zullen wel wat verschuiven ten opzichte van de dingen die ik nu doe", vermoedt hij, "maar mijn landbouwhart zal zorgen dat het altijd geaard blijft." De rest van de tijd is hij in Frankrijk te vinden. "Daar hebben we een prachtige plek gebouwd om cursussen en lezingen te geven, La Genete." Het centrale thema in Frankrijk zal 'inspiratie' zijn. En dat is niet voor niets: "Als mensen geïnspireerd hun ding kunnen doen, neemt het licht van de wereld toe."

Kijk ook op michielrietveld.nl



Nog één keer een lezing van Michiel Rietveld op Kraaybeekerhof?

Vrijdag **29** april, zaterdag **30** april
Toegang na vooraf inschrijven op de website, deelname € 45,-

Oprichter en inspirator van Kraaybeekerhof, Michiel Rietveld, neemt afscheid. Dit viert hij graag met zoveel mogelijk mensen uit de afgelopen 40 jaar.

Voor meer info zie: kraaybeekerhof.nl/salut