



Een goed gesprek op niveau ;-)

't Ambacht der boom

WOUTER VAN DEN DUNGEN,
TREEWISE

Serius werk

Klimmend in de hoogste bomen is het serieus werken. Fysiek zwaar werk in alle weersomstandigheden kenmerkt ons vakgebied. Daarbij wordt menig klimmer zo nu en dan flink op de proef gesteld met lastige bomen op lastige plekken. Er wordt met veel concentratie gewerkt om alles veilig en schadevrij te laten verlopen. Het is een job die veel van je vergt, zowel lichamelijk als geestelijk. Doorzettingsvermogen, concentratie, veiligheid, techniek en kennis zijn speerpunten in ons vakgebied. We werken op de grens van ons kunnen en van de mechanische grens van takken. Grenzen verleggen is vooral de eerste jaren een item. Maar naarmate de tijd verstrijkt, worden die grenzen duidelijker en weten we de materie steeds beter naar eigen kunnen in te schatten. Die keren dat we een lastig klusje tot een goed eind hebben weten te brengen is voor menigeen stof voor verhalen rond het kampvuur, die links en rechts wat aangedikt en gedramatiseerd worden. Dit alles omdat 'we' er toch wel trots op zijn dat we dat klusje hebben geklaard en weer een dikste, moeilijkste of hoogste boom op ons lijstje mogen afstrepen.

We schatten risico's in. We nemen soms bewust risico's en zijn serieus en vakbekwaam bezig met de bomen waar wij deskundig in (denken te) zijn. De eerste jaren als klimmer komt een en ander

(soms) nog wat klungelig over. Klimtechnieken, kennis van bomen en mechanica zijn nog niet optimaal en hier en daar ontbreekt nogal eens het 'eekhoornen' (erfelijke eigenschap?).

Vakmanschap

Door veel te klimmen en vooral veel kennisuitwisseling en leren van anderen wordt dit gen echter snel aangemaakt en kun je je een vakman noemen. Voordat het vakmansymbool voor je naam komt te staan, heb je inmiddels al aangetoond dat je doorzettingsvermogen en de juiste instelling hebt. Door als beginner in dit vak te stappen heb je meer nodig dan het ideaalplaatje van een klimmer in het zomerzonnetje in een leuke beuk op een optimale locatie. Dit beeld is wat veel mensen aantrekt. Maar dit beeld is zoals we allemaal weten in realiteit vaak anders. Een klimmer een boom in zien klimmen en lekker door de kroon zien zwieren en zwaaien, is een lust voor het oog. Dat daar een traject van bloed, zweet en tranen aan vooraf is gegaan, ziet niemand. Dat er fysiek flink moet worden gewerkt om de boom in en door te klimmen zal iedereen wel begrijpen, maar omdat we er zo kundig in zijn lijkt het ons niet de minste moeite te kosten dit keer op keer te doen. Een leek staart zich dus blind op de charme van ons vak, totdat hij zelf een paar metertjes mag klimmen. Dan dringt de harde realiteit door en wordt met-

Met plezier de boom in, werk of hobby?



Klimmend demonteren van een populier.



Klimtechnisch lastig, maar voor 't oog simpel.

klimmers

een het kaf van het koren gescheiden.

Een klimmer wordt niet gemaakt door zijn nieuwste uitrusting, zijn uiterlijk of zijn snelle footlock. Een klimmer wordt gemaakt door zijn liefde voor bomen, zijn kennis en zijn vakmanschap. Maar nog belangrijker: door zijn instelling en karakter. Als je dit werk dagelijks doet is het vooral je instelling datgene wat je tot hier heeft gebracht en keer op keer weer opnieuw laat genieten van de dagelijkse werkzaamheden. Ons vak is meer dan vierkante meters maken, kantoorstoel draaien of kilometers printlint verslijten. We zijn actief, hebben bijna allemaal een soort van verslaving voor ons vak en zijn het meest op ons gemak in een hoge boom ;-)

Waaruit die instelling of dat karakter bestaan, is moeilijk precies te duiden, maar ik zal hierna toch een poging doen enkele facetten ervan nader onder de loep te nemen.

Plezier in en onder de boom

Als klimmer is het erg belangrijk een maatje, collega of ander aan je zijde te hebben gedurende je klus in de boom. Dat is trouwens ook wettelijk vereist: er moet een tweede klimmer op iedere klus aanwezig zijn. Dat er af en toe ook alleen wordt geklommen, laten we hier even wijselijk buiten beschouwing.

Je collega heb je niet altijd voor het kiezen. Maar

samen met je collega('s) ga je wel door dik en dun. Je werkt samen aan de kleinste, maar ook aan de grootste projecten en na een bepaalde tijd kun je elkaars gedachten 'lezen' en weet je exact hoe de vork in de steel zit. Eén blik, knipoog of gebaar maakt meteen duidelijk wat er aan de hand is en wat je verwacht wordt te doen. We weten wanneer we serieus moeten zijn en wanneer we een dag met een lach kunnen permitteren. Juist die dag met humor is de kracht van onze samenwerking; een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Deze uitdrukking is op het lijf geschreven van de meeste klimmers die ik ken. Humor zorgt ervoor dat we ons werk gewoonweg plezieriger kunnen uitvoeren en dat je een stukje ontspanning tijdens je werk ervaart. Deze ontspanning is – in mijn ogen – na al die inspanning en concentratie noodzakelijk. Naast humor is een collega met wie je goed kunt opschieten onmisbaar. Door samen te werken verlopen klussen veel vlotter en valt het zware werk ons een stuk lichter.

De juiste setting

Je werkt samen, maar dit betekent niet per definitie dat je ook samenwerkt. Samenwerken is een combinatie van respect voor elkaar en samen dezelfde inzet tonen. Die inzet is niet vrijblijvend, maar bepaalt in grote lijn je instelling als collega. Als ik als zelfstandig klimmer word ingehuurd, zal



Samenwerken.

ik me net zo optimaal inzetten als op een eigen klus. Die inzet verwacht ik vanzelfsprekend ook van mijn collega's, die ik op hun beurt weer uitnodig om een project van mij samen te doen. Deze inzet wordt niet bepaald door de nieuwste zigzag, de kleur van een helm of de prestaties bij boomklimwedstrijden. Deze inzet bepaalt gewoonweg de manier waarop je samen je tijd doorbrengt. Die tijd wordt optimaal 'gevuld' als er sprake is van een goede setting waarin sprake is van serieus werken, humor en gewoonweg respect voor de ander. Aan het eind van de dag gaat het erom dat je tevreden bent, je werk naar beste kunnen hebt uitgevoerd en de dag met plezier hebt doorgebracht. Dit is de kracht van ons vakgebied en mede de reden waarom we dagelijks ons kunstje vertonen. We hebben humor, houden van scherpe opmerkingen en genieten van een goed gesprek op 'hoogte'.

Tijdens een hele dag in de regen werken kun je ook lol hebben ;-)



Dat we dag in, dag uit – buiten in weer en wind – werken onder erg mooie maar ook barre omstandigheden, doen we niet zomaar. Het is meer dan een betaalde baan. Boomklimmen is een levenswijze die met liefde en plezier wordt bedreven door fanatieke mensen. We hebben de juiste instelling en inzet om in dit vakgebied hoger te komen en ons steeds meer in ons ambacht te specialiseren. We behoren tot een kleine

groep mensen die het genot van hun werk optimaal ervaren. Zo sterk, dat we ondanks de fysieke en geestelijke inspanning toch altijd het plezier weten te vinden om dit te blijven doen.

Carpe diem

Pluk de dag – iets wat wij dagelijks doen en vooral blijven doen, juist omdat we ook echt het optimale van iedere situatie weten in te schatten, altijd positief blijven over ons vakgebied en samen sterk zijn. We hebben een sterk gevoel van saamhorigheid, terwijl we daadwerkelijk het soms erg oneens zijn over bepaalde methoden en technieken. Toch is er sprake van respect en weten we allemaal dat we naar beste kunnen onze kennis in ons vak inzetten om een optimaal resultaat te krijgen. Er leiden duidelijk meerdere wegen naar Rome en zeker in ons vak neemt ieder zijn eigen weg. We krijgen soms alle neuzen eventjes dezelfde kant op, om het volgende moment te merken dat ze weer vier verschillende windrichtingen op staan. Maar juist dit maakt ons vak zo uitdagend.

We zijn het er samen wel altijd over eens hoe mooi ons vak is en weten van elkaar dat we dagelijks allemaal serieus met en in bomen bezig zijn. Samen zorgen we ervoor dat ons vak op niveau blijft en met de juiste instelling komen we er wel ;-)

En nu lekker de boom in!

PS

Zie ook het filmpje onder 'Bomen in beeld' in de agenda, op pagina 27, voor de drijfveren van een boomklimmer.