

In de rubriek Even geen boer laat Veeteelt melkveehouders aan het woord die hun erf verlaten om op een andere manier actief te zijn in de maatschappij.
In deze editie: **schoolbezoeken**

Naam:	Tineke D'hondt	Leeftijd:	43
Woonplaats:	Zaffelare	Aantal koeien:	120

Tineke D'hondt: 'Bijdragen aan een juiste beeldvorming rond landbouw'

Uit de klas en naar de koe

tekst Annelies Debergh

Een symbolische dag, het is 1 september en het schooljaar begint weer in België. 'Eigenlijk kijk ik na de zomervakantie weer echt uit naar de eerste schoolbezoeken.' Enthousiast is ze als geen ander, melkveehoudster Tineke D'hondt uit Zaffelare. Ze woont en werkt samen met haar man Peter Boghaert op hun gespecialiseerd melkveebedrijf met 120 melkkoeien.

Al zo lang als de melkactiviteiten lopen, maakt Tineke werk van verbreding. Eerst was dat met zuivelverwerking, zoals het maken van ijs, inmiddels is daar de ontvangst van scholen en klasgroepen bijgekomen. 'Het is gaandeweg gegroeid. Ik kijk er altijd weer naar uit om klassen te ontvangen. Elk bezoek is weer anders.'

Om de klasbezoeken verdieping te geven, werkt Tineke telkens een bepaald thema uit. 'Dat varieert van onderwerpen die in overleg met de leraar worden uitgekozen tot specifieke thema's die passen bij het seizoen.' De dagindeling gaat van koeien en kalfjes verzorgen tot workshops voor het maken van boter of yoghurt. 'Dat kan ook een grondboring zijn of een praktijkmoment rond sensoren in de stal. Doordat ze in de praktijk met die onderwerpen in aanraking komen, blijven kinderen dat langer onthouden.'

'Ik werk eigenlijk het liefst met iets oudere kinderen', geeft Tineke aan. Ze wijst op de kinderen van de middelbare school. 'Met die jongeren krijg je vaak een zekere wisselwerking. Ze stellen al wat sneller vragen en je kunt met die groep ook wat discussiëren. Zo krijg je ook het gevoel dat je echt meewerkt aan een juiste beeldvorming rondom landbouw.'

Als straks in oktober de klasbezoeken echt losgaan, komt dat wel eens samen met de drukte op het bedrijf. Het is vaak een kwestie van plannen, vindt Tineke. 'In oktober en mei kan het wel eens druk zijn als schoolbezoeken samenvallen met het maaien of de maisoogst. Want je hebt niet alleen de dag zelf werk, ik maak ook altijd werk van een grondige voorbereiding. Ik wil ook echt dat het hele verhaal dat ik op zo'n dag breng, als een soort puzzel in elkaar past. Het moet echt in orde zijn.'

Het is al wel eens gebeurd dat een kalving het geplande dagprogramma verstoort. 'Maar daar krijg je alle begrip voor van de leraren', ervaart Tineke. 'En de kinderen vinden het vooral boeiend om een kalfje te zien geboren worden en vragen er dan op los.'

Hoewel de schoolbezoeken veel inzet en voorbereiding vragen, blijft Tineke dit erg bewust doen. 'Omdat ik fier ben dat ik zelf boerin ben, wil ik dat verhaal graag naar anderen toe brengen.'