



Natuurmonumenten, Vogelbescherming en het WNF gaan misschien de Oostvaardersplassen in beheer nemen. Te verwachten misschien, maar als je het dan echt leest, schrik je toch wel even. Was natuurmonumenten niet de club die naast de Drunense duinen en het Kootwijkerzand nog een voor de meeste planten en dieren onherbergzaam terrein in Nederland wil 'inrichten'? Bestaat de vogelbescherming niet uit achter zeldzame soorten aanrennende mensen, die voor hun gevederde vrienden alles, en voor andere dieren bar weinig over hebben? Gaat WNF nu van het eerste het beste blauwborstje stickers, aansteker- en paraplu-opschriften maken? Tijd voor een advies dus, dit keer niet aan natuurbeschermers maar aan de planten en dieren in de Oostvaardersplassen.

Aan alle dieren en planten

Als het bovengenoemde consortium het terrein in bezit neemt, zul-

De Oostvaardersplassen: niet behouden alstublieft!

len ze eerst kijken wie er nu aanwezig zijn. Misschien dat ze ook je vitaliteit en wenselijkheid bekijken. Dat noemen ze een inventarisatie. Nu denk je, dat dat niet zo belangrijk is. Dat is het wel! Mensen hebben de behoefte om wat ze mooi vinden te behouden. Ze beschrijven het en gaan de grootste moeite doen om de toestand zo te houden. Dat natuur dynamisch is en steeds verandert, gaat hun boven de pet.

Dus, als er mensen komen, druk babbelend om zich heen kijkend, met papier en potlood in de hand, zorg dan dat je ze zo goed mogelijk presenteert.

Dieren adviseer ik om zich zoveel mogelijk te laten zien: hoe meer er van jullie geteld worden, hoe meer de mensen jullie zullen vertroetelen. Voorwaarde is dan wel dat buiten de Oostvaardersplassen je soortgenoten zich gedeisd houden. Veel in de Oostvaardersplassen, weinig erbuiten: dan word je een natuurwaarde! Als je die status bereikt hebt zit je goed. Mensen zullen je in beheersplannen steeds weer noemen, en de omgeving aan jullie eisen aanpassen. Andere dieren die je plekje willen innemen worden geweerd.

Bomen adviseer ik om niet al te gewoontjes op te groeien. Mensen houden van bizarre vormen. Zorg dat je stam gedraaid is, maak een iets ander blad dan je soortgenoten, biedt ruimte aan zeldzame dieren, dan word ook jij een natuurwaarde. Als je gaat rotten verhelpen de mensen dat, als er naast je snellere groeiers staan halen ze die weg. Als je niet in staat bent om er raar uit te zien, zorg dan voor een zware kroon. De bomen om je heen worden dan weggehaald, omdat ze 'me-

deheersers' zijn. Kun je dit allemaal niet, zorg er dan voor dat je het landschap wat opvrolijkt, daar zijn mensen ook gevoelig voor.

Wind en regen adviseer ik om niet te extreem op te treden. Als door een leuke storm een deel van het verlande stuk weggeslagen wordt, gaan de mensen een (sterkere) dijk maken. Daardoor heb je het moeilijker om de volgende keer je functie in de natuur uit te oefenen. Met sluisjes en dijkes variëren mensen de waterstand. Dus regen maar gewoon, anders regelen de mensen het voor je.

Natuur in de Oostvaardersplassen, ik hoop dat ik ongelijk heb, maar ik vrees het ergste: wat je tot nu toe geproduceerd hebt vinden mensen mooi, want ze houden van soorten, niet van hoe en wat je doet. Daarom zul je niet de kans krijgen je veelzijdige mogelijkheden verder te laten zien. De tijd wordt nu stilgezet. We gaan je beheren. In Nederland is geen plaats voor natuur. Wel voor natuurwaarden (wat mensen leuk, mooi, bizar, zeldzaam enz. vinden). Je had misschien nog leuke plannen en verrassingen voor ons in petto, maar van nu af word je beheerd.

Een beetje hoop kan ik je meegeven: wellicht worden de drie partijen het nooit eens over een beheersmaatregel. Misschien doen ze dan niets. Dan kun je je gang blijven gaan en blijven de Oostvaardersplassen een van de weinige natuurmonumenten die Nederland rijk is. Het mooiste zou zijn als natuurbeschermend Nederland nu eindelijk op zou houden met het bevoordelen van sommige soorten ten koste van alle anderen, maar die tijd is nog ver van ons weg, vrees ik.....