

Dat is Finland

Het land van duizend meren en één bos

Maar Finland betekent ook massa's muggen en nog meer knutjes, twee miljoen sauna's (gewoon in huis) en vijf miljoen mensen in een land zeven keer zo groot als Nederland. De Finnen spreken een onbegrijpelijke taal (het heeft het meeste weg van een Italiaan die Hongaars spreekt), je kunt je uitstekend verstaanbaar maken maar, oh wee, als ze je iets vragen. Tijdens de vliegreis worden al wat Finse gewoontes duidelijk. Eerst een aperitiefje, wijn standaard in het lunchpakket en vervolgens komt de steward langs met de fles sterke drank in de ene en plastic glaasjes in de andere hand. Goed gemutst land je dan in het bos. Hét bos want er is maar één bos in Finland met daarin wat verspreid liggende

huizen, akkers en, die duizend meren.

De Finnen zijn trots op hun bos en velen bezitten zelf bos. Het is een onderdeel van de economie maar ook van de cultuur. Kunstenaars doen er inspiratie op, anderen gaan bijvoorbeeld naar het bos om zich veilig te voelen of om bessen te plukken. Het enorme aanbod aan eetbare paddestoelen zie je deels terug op de markt, in de soep, de salade, de saus en op de boterham. mmm. Het bos is een oase van rust en ziet er anders uit. En als ik geen bosbouwer zou zijn dan zou ik zeggen "saaier". Slechts een beperkt aantal (drie) boomsoorten, die langzaam en kaarsrecht groeit en met weinig struiketage, typerend voor een boreaal klimaat.

Toen ik een particuliere eigenaar

vroeg: "Hoe selecteert u de te dunnen bomen?" wees hij me er een aan. Pas na wat discussie begreep ik dat deze boom krom was. Het was even slikken: deze Finse kromme boom was rechter dan een serieus geselecteerde Nederlandse toekomstboom. Het verwonderde me ook niets dat een Finse dame die ik later in Nederland ontmoette ons bos omschreef met de woorden: "What a mess!"

Renske Schulting



Een enorm aanbod paddestoelen