

Nederlandsch Boschbouw-Tijdschrift

Oprichter Dr. J. R. Beversluis
Orgaan van de

Nederlandsche Boschbouwvereniging

14e Jaargang

No. 1

Januari 1941

Oorspronkelijke Bijdragen

M. DE KONING

VEERTIG DIENSTJAREN BIJ DE
NEDERLANDSCHE HEIDE MIJ.

Een oude getrouwe! Deze geijkte term is in dit geval misplaatst. De K o n i n g is niet oud en er kan dus slechts sprake zijn van een getrouwe, met een jeugdig gemoed en met jeugdige werkkraft. Een toegewijde getrouwe — dat is de juiste aanhef voor het navolgende.

M. de K o n i n g, geboren 15 Augustus 1881, kwam op 1 Januari 1901 bij de Nederlandsche Heide Maatschappij, toen nog gevestigd te Wageningen, in dienst. In 1905 werd hij bevorderd tot ambtenaar, in 1909 tot adjunct-houtvester en in 1913 tot houtvester.

In onze vereeniging was hij als penningmeester van 1920 —1925 lid van het bestuur en is hij thans lid van de nomenclatuurcommissie voor de insecten en van de commissie voor de opmeting van het hout.

De K o n i n g is een enthousiast in den besten zin van het woord. Alles, wat hij op zich neemt of waarmede hij wordt belast, doet hij met algeheele toewijding en met onverwoestbaar optimisme. Hij heeft de mentaliteit, die men iederen boschbouwer zou toewenschen: een onbepaalde liefde voor het buitenleven, een niet te stuiten drang naar bestudeering van de natuur, en een ongelimiteerde neiging naar doelmatige aanwending van zijn kennis ten bate van den boschbouw en het bosch.

Hij is één van de zeer trouwe leden van onze vereeniging, die zelden of nooit een vergadering, cursus of excursie verzuimt, en hij verhoogt, mede daardoor, de saamhoorigheid onder de leden en zorgt op onze samenkomsten voor de juiste gemoedsgesteldheid, door zijn joviaal, doch tevens bescheiden optreden.

Aan den Nederlandschen boschbouw is zijn naam voor altijd stevig verbonden door talrijke publicaties. Er moge in dit verband herinnerd worden aan zijn boek over boschbescherming, aan zijn werkjes over boschbrand, aan zijn, te-

zamen met Dr. Houtzagers geschreven werk over de Nederlandsche houtsoorten en aan talrijke publicaties, meestal in het tijdschrift van de Ned. Heide Maatschappij. Daarnaast schreef hij, als uiterst verdienstelijk hopman der Padvinders: „Buitenleven, een leidraad voor Hollandsche jongens”, terwijl hij met zijn „Boomen en bosschen” het Nederlandsche publiek nader tot het bosch bracht. Dit zelfde doel trachtte hij te bereiken door een serie artikelen in de „Arnhemsche Courant” over „Het frissche buitenleven”.

Behalve in geschriften trachtte hij ook als spreker het publiek te bereiken. Van zijn vlotte voordrachten profiteerden hoorders op de Volksuniversiteiten, op de boschbouwcursussen der Ned. Heide Maatschappij (in sommige winters 50 lezingen en voordrachten in de avonduren) en op de opleidingscursussen A. en B. te Arnhem, waar hij leeraar is en waar hij met een, voor hem, typisch vocabulair, opgewekt en vol kwinkslagen, de jongelui een groote belangstelling voor een toekomstige werkkring weet bij te brengen.

De Koning is een te groot dierenvriend om jager te kunnen zijn. Niettemin overwon hij zijn tegenzin tegen een geweer, toen hij zich, als goed vaderlander, geroepen voelde deel uit te maken van de Burgerwacht. Zijn toewijding aan de Padvinderij gaf mede blijk van zijn gevoelen als Nederlander: hij had zijn speciale „Nederlandsche” manier om met de jongens om te gaan, die van alle andere hoplieden bewondering afdwong.

Van zijn ambtelijke loopbaan mogen anderen, meer bevoegden getuigen. In zijn eigenlijke werk heb ik hem slechts leeren kennen als secretaris van de Exoten-commissie, waarvoor hij bergen werk verzette en zeer waardevolle gegevens verzamelde en in rapporten vastlegde.

De Koning, een zeer bescheiden mensch, moge het mij ten goede houden, dat ik hem hier, met enkele grepen, voor het voetlicht haal, eigenlijk alleen, om hem te kunnen complimenteeren voor het vele, dat hij gedurende veertig jaren voor den Nederlandschen boschbouw deed en om in ons tijdschrift den wensch te kunnen uitspreken, dat hij nog vele jaren op den ingeslagen weg zal kunnen voortgaan.

Den jubilaris geluk en voorspoed!

t. W.