

Nederlandsch Boschbouw-Tijdschrift

OPRICHTER Dr. J. R. BEVERSLUIS

Orgaan van de Nederlandsche Boschbouw Vereeniging

21e Jaargang

No. 6

Juni 1949

Oorspronkelijke Bijdragen

IN MEMORIAM M. DE KONING.



Zoals reeds bekend is, kwam op 27 Mei j.l. ons medelid M. de Koning door een noodlottig ongeval tijdens de excursie der Boschbouwvereeniging om het leven.

De Koning werd geboren 15 Augustus 1881 te Kralingen (Rotterdam). Als jongeman kwam hij in huis bij de heer Lovink, toen directeur der Nederlandsche Heidemaatschappij. Onder diens leiding werd zijn belangstelling gewekt voor de bosbouw, waarin hij zich bewaamde door practisch werk, door lessen en door zijn studie in Eberswalde.

1 Januari 1901 kwam hij als leerling bij de Heidemaatschappij, waar hij 4 jaren later werd aangesteld als ambtenaar, na 4 jaar bevorderd tot adjunct-houtvester en 1 Januari 1913 tot houtvester. Voor de Heide-

maatschappij had hij op onderscheidene plaatsen de leiding der werkzaamheden, die voornamelijk op bosbouwgebied lagen. De langste tijd was hij in Noord-Brabant gestationneerd en gedurende $1\frac{1}{2}$ jaar voerde hij het beheer over een groot landgoed in Normandië. Sinds 1915 was hij geplaatst te Arnhem. Hij gaf daar les aan de Cursus der Maatschappij, had de leiding van het Museum en specialiseerde zich meer en meer op het gebied der bosbescherming. Zijn bekende boek „Boschbescherming”, zijn „Beknopte ziekteleer der houtgewassen”, zijn „Bosbrand”, waarvan onlangs de herziene 4de druk verscheen en voorts talrijke tijdschriftartikelen getuigen daarvan. Ook op houtteeltgebied verschenen werken van hem. Bekend zijn „Van bosschen en boomen” en tezamen met Dr G. Houtzagers het boek „De boomsoorten”.

De Koning was een gezocht spreker. Talloze lezingen heeft hij gehouden voor Volksuniversiteiten, op vergaderingen van de Heidemaatschappij en van de Boschbouwvereniging, van de Bosbrandweer enz., waarbij hij zijn hoorders boeide door zijn vlotte en levendige wijze van voordragen.

Bekend is ook zijn invloed op de jeugd, waardoor hij een belangrijke plaats innam in de padvinderebeweging. Van zijn hand verschenen ook voor de jeugd verschillende geschriften als „Het dierenleven in onze bosschen” en andere, die gaarne werden gelezen en die er toe bijdroegen de liefde voor de natuur aan te wakkeren.

Na zijn pensioenering in 1941 bleef zijn belangstelling bestaan voor het behoud en de verbetering van onze bossen en tot het laatst heeft hij deze belangstelling behouden.

De Koning was een man met speciale gaven, die hij geheel in dienst van de bosbouw heeft gesteld. Voegen wij hierbij zijn innemende persoonlijkheid, waardoor hij zich alleen vrienden wist te maken, dan is te begrijpen dat zijn heengaan onder de bosbouwers en in wel zeer ruime kring daarbuiten, diepe ontroering heeft gewekt. Wij zullen de heer de Koning op onze bosbouwdagen node missen.

v. L.