

# Nederlandsch Boschbouw-Tijdschrift

Orgaan van de

Nederlandsche Boschbouwvereniging

Oprichter Dr. J. R. Beversluis

3e Jaargang

No. 11

November 1930

## Oorspronkelijke Bijdragen

IN MEMORIAM Mr. ALPHONSE BOONE.

Op den 3en October j.l. overleed op 86-jarigen leeftijd in het even over de Nederlandsche grens gelegen Turnhout Mr. Alphonse Boone, lid van den Hoogerem Boschradaad in België en onder-voorzitter van de wél bekende „Société Centrale Forestière de Belgique”.

Met den heer Boone is een in de boschbouwkringen onzer Zuiderburen bijzonder geziene figuur heengegaan. Inzonderheid in de Kempen heeft hij veel gedaan om de boschcultuur uit te breiden en op een hooger peil te brengen. Toen men een dertigtal jaren geleden de bebossching van heidevelden volgens meer wetenschappelijke methoden ging aanvatten, maakte hij deze methoden door woord en geschrift meer bekend. Zelf bracht hij op zijne eigen bezittingen en, voor zoo-veel mogelijk ook op de uitgestrekte goederen, die hij beheerde, de nieuwere denkbeelden in practijk. Een wonder, dat er spoedig voeling kwam tusschen hem en de boschbouwer in ons land, die in vele opzichten onder dezelfde omstandigheden werkten als Mr. Boone in de uitgestrekte, zandige heidegebieden der Kempen, waar b.v. de teelt van lupinen met behulp van kunstmest, ter verbetering van door herhaalde generaties van grove-dennen verarmde gronden, reeds een grooten omvang had aangenomen, toen dit hier nog slechts uitzondering was. Vooral onze oudere boschbouwers hebben daarheen menige excursie onder zijne leiding gemaakt, en niet minder naar het Gierlebosch, — een 400 ha groot prachtig loofhoutbosch van den prins d'Arebeeldige, eene oase in de Kempen — dat Mr. Boone op voorbeeldige wijze beheerde.

Hij legde groote belangstelling aan den dag voor de bebosschingen van den Staat en van de Ned. Heidemaatschappij in het Zuiden van ons land. Tal van jaarvergaderingen en excursies dezer maatschappij heeft hij bezocht; dikwijls heeft hij daar in zijne krachtige Vlaamsche taal op geestdriftige en bijzonder sympathieke wijze het woord gevoerd, en wist hij de banden tusschen Zuid- en Noord-Nederland te versterken.

Toen in 1907 het uitgestrekte boschgebied ten Zuiden van

Breda nabij Alphen door een hevige nonvlinderplaag werd geteisterd, heeft het Staatsboschbeheer aanstonds den strijd daartegen aangeboden. Het was toen moeilijk alle belanghebbenden te bewegen aan dezen strijd deel te nemen. Mr. B o o n e was, als beheerder van een boschbezit aldaar, op de eerste vergadering van belanghebbenden te Alphen aanwezig, en zijn krachtig, goed gedocumenteerd en enthousiast woord gaf den doorslag, bij het tot stand brengen van de noodzakelijke samenwerking.

Vele der oudere Nederlandsche boschbouwers zullen zich Mr. A l p h o n s e B o o n e blijven herinneren als een opgewekte, sympathieke, hoogstaande persoonlijkheid, steeds bereid ieder met raad en daad bij te staan, bezielde met eene groote liefde voor het bosch!

Hij ruste in vrede.

VAN DISSEL.

Utrecht, October 1930.