

Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging

IN MEMORIAM E. M. LOOIJEN

Met deelneming hebben wij vernomen, dat de heer E. M. Looijen op 14 februari nog geheel onverwacht is overleden. Als mede-oprichter van het drukkerij- en uitgeversbedrijf firma Ponsen en Looijen heeft de heer Looijen met groot zakelijk inzicht het bedrijf uit het niet helpen opgang brengen en tot een zeer bekend bedrijf in Wageningen doen groeien. Van het begin af in 1928, heeft de heer Looijen ons tijdschrift verzorgd, is ons altijd op allerprettigste wijze tegemoet getreden en stond ons steeds met raad en daad bij. De laatste jaren moest de heer Looijen het wat kalmer aan doen. Een dochter en de zoon zetten het drukke bedrijf voort. De heer Looijen senior kon men echter altijd nog rustig werkend en medelevend op het kantoor aantreffen; zijn menselijke humor in een gezellig praatje kon ons aangenaam uit onze zakelijke sfeer halen. Zijn plotseling verscheiden treft ons daarom des te meer. Wij wensen zijn vrouw en nabestaanden de sterkte toe die zij nodig hebben bij dit verlies.

Namens de redactie,
F. W. Burger.

DR J. A. VAN STEIJN †

Op 13 januari 1964 overleed ons oud-lid dr J. A. van Steijn. Gerbranda heeft Van Steijn ter nagedachtenis geschetst als mens en in zijn ambtelijke en organisatorische loopbaan. Van onze Bosbouw Vereniging uit zien we hem als enthousiast mede-oprichter in 1910, terwijl hij twee vijfjarige perioden deel van het bestuur uitmaakte, waarvan één als secretaris. Later werkte hij nog een periode mee aan de organisatie van Wetenschappelijke Cursussen, doch daarna kreeg hij het te druk met zijn functie in staatsdienst en in de vele commissies waar hij persoonlijk of uit hoofde van zijn functie zat. Wel schreef hij nogal wat artikelen en rapporten, waarvan het grootste aantal in ons tijdschrift werd opgenomen. Het was daarom wel spijtig toen deze medewerking na zijn aftreden als directeur van het Staatsbosbeheer in 1949 werd afgebroken, wat wel is toe te schrijven aan zijn inzet voor de natuurbescherming, maar wij redacteuren betreurden toen het gemis van zijn vlotte pen.

Red. Secr.