

Boekbespreking

Gedenkboek ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Staatsboschbeheer. 1939.

Dit fraai uitgegeven boek is een zeer geslaagd encyclopaedisch overzicht van den Nederlandschen boschbouw geworden, waarvoor den initiatiefnemers niet genoeg lof gebracht kan worden.

Ik wil bekennen, dat ik aanvankelijk eenigszins sceptisch stond tegenover het denkbeeld van een gedenkboek ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Staatsboschbeheer.

Ik beken dit te schaamteloos, omdat ik zoo voor honderd procent genezen ben van dit scepticisme.

Het is goed dat dit werk het licht zag.

Nu het er is, moeten wij zeggen: hoe hebben wij het gemist, vóór het er was.

Het boek is, gelijk in den eersten zin hierboven neergelegd is, breeder van allure dan de titel doet vermoeden, en terecht. Het belicht de positie van het bosch en het hout in Nederland, en het vele dat daaraan annex is, en doet met groote duidelijkheid zien, hoe belangrijk, veelzijdig en onmisbaar de verrichtingen van het Staatsboschbeheer daarbij zijn, zonder dat hierbij in chauvinistische overdrijving vervallen wordt.

Over vrijwel elke vraag, die bij een belangstellende op kan komen met betrekking tot het Staatsboschbeheer en de uiteenlopende taken die het naast de vanzelfsprekende opgedragen kreeg, alsook betreffende het bosch en het hout in Nederland, historisch, biologisch, economisch, technisch en administratief, wordt door de verschillende auteurs voldoende wetenswaardigs medegedeeld, om betoonde belangstelling alleszins gegronsd te doen blijken, en om nieuwe belangstellenden te kweken.

Jong is de jubilaris nog. Juist is de mannelijke leeftijd bereikt. Krachtig was de ontwikkeling. Volle wasdom en rijpe kracht bereikt hem nog; daaraan twifelen wij te minder na de krachtige taal die hij thans sprak.

Wij zeggen, met een variant op een van die typische gezegden van de dappere Apachen van Aimard:

„Onze boschbouw-broeder heeft goed gesproken, Ugh!”

Dr. J. R. Beversluis.