

Bijdragen en mededelingen van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren

IN MEMORIAM MR. P. J. I. ENGELS

Op 23 augustus hoorden wij het droeve bericht, dat Mr. P. J. I. Engels door een ongeval om het leven was gekomen. Ongeveer anderhalf jaar geleden was hij bij het Bosschap als adjunct-secretaris in dienst getreden. In deze tijd heeft hij zich de sympathie verworven van hen, die met hem samenwerkten.

Zijn werk had vooral betrekking op de sociale zaken en de brandweer-aangelegenheden. In de Hoofdafdeling Sociale Zaken heb ik vrij nauw met Engels mogen samenwerken. Het trof mij steeds, dat hij zijn werk met veel liefde en ijver deed. Zijn gevoel voor orde en nauwkeurigheid en zijn helder juridisch inzicht maakten hem bovendien uitermate geschikt voor zijn taak.

Wij zullen steeds een goede herinnering aan Engels behouden. God trooste zijn ouders en verwanten en geve hun kracht om het zware verlies te dragen.

J. W. Bax.

DE VOORLICHTINGSRAAD

In de bij besluit van de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening van 12 juni 1958 ingestelde Voorlopige Landelijke Bosbouwvoorlichtingsraad, reeds aangekondigd in het N. B. Tijdschrift 30 (7) 1958 (223), werden de heren van Aalst, Hendriks, Hudig en Timmermans op voorstel van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren voorgedragen en benoemd.

BOSBOUWDAG 1958

Op 29 augustus werd in de houtvesterij Breda van het Staatsbosbeheer de jaarlijkse bosbouwdag van onze vereniging gehouden. De voorzitter, ir. J. W. Hudig, verwelkomde het gezelschap, in het bijzonder de gasten de heer en mevrouw ten Bruggencate en de heer jhr. mr. D. A. W. van Tets van Goudriaan, voorzitter van het Bosschap, hield de heer ten Bruggencate een korte inleiding over de geschiedenis van het Liesbos en de doelstelling van het bosbeheer in deze boswachterij.

Het Liesbos behoorde met andere gronden en bossen van oudsher aan de heren van Breda en kwam als zodanig in de 15e eeuw in het bezit van het geslacht Nassau. Na de Franse Revolutie werden de gronden Staatsdomein. Het Liesbos is sinds onheuglijke tijden een loofhout-bos geweest. In de 18e en 19e eeuw liet het beheer veel te wensen over, doch in 1889

