

Nederlandsch Boschbouw-Tijdschrift

Oprichter Dr. J. R. Beversluis
Orgaan van de

Nederlandsche Boschbouwvereniging

13e Jaargang

No. 6

Juni 1940

MEI 1940.

Onze voorjaarsvergadering en excursie op 23 en 24 Mei konden niet doorgaan.

Dat is jammer, maar onder de gegeven omstandigheden geen belangrijk feit.

Wél belangrijk is het feit, dat wij, boschbouwers, ook al vergaderen we niet en ook al houden wij geen besprekingen, blijven bouwen aan het Nederlandsche bosch, ieder op zijne wijze, naar kracht en vermogen, en allen tezamen met vertrouwen op de toekomst.

Ons werk, als boschbouwer, is steeds op de toekomst gericht geweest en moet dat ook thans zijn. Wij zijn niet gewend te wanhopen, als een cultuur of opstand op een gegeven oogenblik er anders uit ziet, dan wij wellicht zouden wenschen. Ons past een vertrouwen op hetgeen tenslotte de belooning zal zijn voor ons streven.

Wij, Nederlandsche boschbouwers, hadden steeds behoefte samen te overleggen hoe onze doelstellingen het beste kunnen worden bereikt. Wij deden dat op onze vergaderingen en excursies en wij wisselen terzake van gedachten in ons tijdschrift.

Er is een traditie ontstaan inzake de onderlinge samenwerking tusschen de boschbouwers en wij wenschen die traditie hoog te houden.

Zoodra de omstandigheden het toelaten zullen wij weder vergaderen, maar daarnaast hoop ik, dat wij intusschen de band, die ons bindt, niet laten verslappen en dat wij met elkaar in contact zullen blijven, o.m. door gedachtenwisseling in ons tijdschrift.

Wij blijven één, wij houden onze idealen voor oogen, en wij bouwen tezamen verder aan het Nederlandsche bosch.

Voort, op den ingeslagen weg!

TE WECHEL.