

## Ondernemen op jonge leeftijd loont

Vandaag was ik op stagebezoek bij Mohammed, één van mijn leerlingen van het Floracollege. Hij loopt deze hele week stage bij een bedrijf waar ik nog niet eerder was geweest: "Uitzendbureau Groene Vingers Westland BV".

Mohammed (net 15 jaar), klein van stuk, wat onzeker over zijn postuur en voorkomen, maar vastberaden in zijn voornemen om het te gaan maken in de zakenwereld. Hij wil doorleren, de handel in, accountant worden.... In zijn vader zag hij een mooi rolmodel. Zijn vader had immers tot voor kort een eigen zaak, een uitzendbureau voor personeel in de tuinbouw. Maar helaas, die debiteuren.....het geld kwam maar niet. Zaak failliet! En Mohammed maar uren maken in de tuin. De hele vakantie door, samen met zijn vader. Moest ook wel, want er was ook nog een klein zusje op komst en de schoorsteen moet wel blijven roken.

Eigenlijk verwachtte ik Mohammed op zijn knieën te zien in een warenhuis, maar nee, hij zat op kantoor naast de directeur van het uitzendbureau "Groene Vingers Westland BV." Ze waren bezig met de administratie. De directeur, Bram, was de oprichter en eigenaar van het bedrijf. Hem was het wél gelukt om op 31-jarige leeftijd een succesvolle BV te runnen. En nu: vol overgave en met engelengeduld legt hij aan Mohammed uit hoe de ingevulde lijsten moeten worden verwerkt. Waarom? Misschien wel omdat Bram, die eigenlijk Ibrahim heet, zichzelf herkent in Mohammed. Toen Ibrahim nog amper 12 jaar was, zag hij overal eerlijke handel in. In de schoolpauzes verkocht hij allerlei lekkernijen vanuit zijn locker. Doorgedraaide bloemen wist hij als prachtige boeketten te verkopen aan zijn vaste klantenkring. Op 18-jarige leeftijd had hij met zijn handelsgeest (en harde werken) al een fortuin bijeen gesprokkeld. Zijn vader, die zelf aangewezen was op een uitkering, had blijkbaar zelf ook wel de juiste ondernemersgeest, want met het spaargeld van zoonlief werd bouwgrond aangekocht in Marokko. Achteraf bleek dat een meesterzet. Een zeer goede investering met een waanzinnig rendement.

Bram zit op rozen, of eigenlijk in de Lisianthus! Met zijn aangeboren ondernemerstalent en ijzeren discipline heeft hij zich gespecialiseerd in de branche. Hij levert niet alleen personeel, maar kan desgewenst het hele productieproces overnemen. En zelfs voor klussen buiten de tuinbouw kan hij personeel leveren. Daar heeft hij intussen een tweede uitzendbureau voor opgericht. Zoals het een echte rasondernemer betaamt, heeft hij ook heel andere plannen: iets in de horeca in Marokko. Gaat hem vast lukken. Ik zie het al voor me: "Hier geen Kadetje van Edje, maar een Vlammetje van Brammetje."

En Mohammed heeft toch maar geluk dat hij zo'n goede stageplek gevonden heeft en bovendien zit hij op een school waar de docenten begrijpen dat ondernemerschap van jonge kinderen de ruimte moet krijgen. Onlangs heeft hij samen met zijn zakenpartner Mike een mini-onderneming "CrescenteM&M" opgericht en ingeschreven in het Floracollege handelsregister. "In- en verkoop van etenswaren t.b.v. ontbijtservices" zo luidt de omschrijving van hun handelsactiviteiten. Maar daarover een volgende keer meer.