

Ethiopië

Sabrina en Mandy liepen stage in het armste land van Afrika

Met de verkoop van eieren voorzien Ethiopiërs in hun levensonderhoud



“Dierenwelzijn verbeteren is lastig als mensen het slecht hebben”

TEKST: MARJOLIJN VAN EENDENBURG

Als een Nederlandse boer van zijn oude of zieke koe af wil, laat hij hem afmaken. In Ethiopië liggen deze koeien langs de weg, om vervolgens door de hyena's opgegeten te worden. Zomaar een van de vele cultuurverschillen waarmee Sabrina Flokstra (22) en Mandy Eltink (25) geconfronteerd werden tijdens hun managementstage in Ethiopië.



Mandy (2e van rechts) en Sabrina (rechts) poseren met een medewerker van PassionConnects-Ethiopia

Beide hbo-studentes volgen de opleiding Dier- en Gezondheidszorg bij CAH Vientum in Dronten. Van 12 november 2012 tot en met 15 januari woonden en werkten ze in Debre Zeit, dat op ongeveer een uur rijden van de hoofdstad Addis Abeba ligt. “De omgeving is prachtig. Het landschap is kleurrijk en kent veel afwisseling.” In Debre Zeit werkte Mandy aan een kippenproject en Sabrina aan een schapenproject voor PassionConnects-Ethiopia. Deze organisatie zet zich in voor kwetsbare kinderen en arme boerengezinnen. De invulling van het kippen- en schapenproject was ongeveer gelijk. Mandy en Sabrina werkten een bedrijfsplan uit voor de bouw van een voorbeeldstal en ontwikkelden lesmateriaal en een systeem voor microkrediet.

Kippen als levensonderhoud

Om in hun levensonderhoud te voorzien, houden veel Ethiopiërs kippen. Mandy merkte dat er veel kennis ontbreekt over hygiëne, voeding en ziekte. “Nadat een vrouw ander voer voor haar kippen had gekocht, nam de eierproductie dramatisch af en stierven er veel kippen. De vrouw legde zich hierbij neer en zag geen oplossing. We adviseerden haar om beter voer te kopen en na enkele weken knapten de zieke kippen helemaal op.”

In tegenstelling tot kippen zijn schapen in Ethiopië luxe dieren, die alleen worden gegeten bij hoogtijdagen. De komst van de studenten uit Nederland was overigens reden om een schaap te slachten. Vooraf lukte het Sabrina niet om zich in te lezen over Ethiopische schapen. “Niemand kon me vertellen welke schapenrassen ze in Ethiopië houden. Bij de plaatselijke universiteit hoorde ik dat het Ethiopische vetstaartschapen zijn. Dit ras wordt alleen voor het vlees gehouden en niet voor de melk of de wol.”

Relaxed

Het dagelijkse leven in Debre Zeit is relaxed. Als de mensen geld hebben hoeven ze niet te werken. Als het geld op is, gaan ze weer aan het werk. Komt het werk vandaag niet af, dan is er morgen weer een nieuwe dag. Sabrina moest daar aan wennen, maar kan die levensstijl nu wel waarderen. “In Nederland zijn we altijd zo druk. Dat kan best een beetje minder.” Mandy was vooral geraakt door het lot van de mensen. “In Ethiopië is het welzijn van de mensen slecht en dan is het lastig om het dierenwelzijn te verbeteren. Ik zou wel terug willen gaan om iets in de hulpverlening te gaan doen.”

Meer informatie over PassionConnects-Ethiopia is te vinden op www.passionconnects.nl.