



Ervaringen van vader en dochter Iebe en Ingrid Monderman

Lessen voor beginners: samenwerken

Imkeren is op het eerste gezicht een erg individuele bezigheid. Toch moet het belang van samenwerking met andere imkers niet worden onderschat. Het maakt wel iets uit of het samenwerken is met een beginnend of een ervaren imker. De ervaren imker kan veel vragen beantwoorden, helpen bij het onder de knie krijgen van de noodzakelijke technieken en hij/zij dient automatisch als vraagbaak. Maar samenwerking tussen beginnende imkers leidt, als het goed is, tot samen onbevangener nadenken over onverwachte gebeurtenissen.

Samenwerking is handig als je gaat reizen. Een volk aan het begin van het seizoen is meestal nog wel alleen te verplaatsen, maar een volk dat van een goede dracht terug komt is voor iemand in z'n eentje vaak te zwaar. Ook behandelingen tegen de varroamijt gaan handiger met twee personen. En de leukste bezigheid: honingslinteren, natuurlijk ook. Soms is samenwerking kostenbesparend, denk aan de gezamenlijke aanschaf van een honingslinter, honingzeef, e.d., dingen die je maar af en toe nodig hebt. En vergeet niet het samen bijwonen van de verenigingsactiviteiten. De vereniging Driebergen/Doorn verzorgt in het winterseizoen twee tot drie maal een lezing. Daarnaast wordt voor het eerst dit jaar een maandelijks imkercafé gehouden. Op deze bijeenkomsten komen ervaren en beginnende imkers bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Geprobeerd wordt eerst kort een bepaald thema te behandelen. Daarna kan volop worden gediscussieerd. Ook de onderlinge banden worden hierdoor versterkt. Op de website van onze vereniging (driebergendoorn.bijenhouders.nl) is een indruk te krijgen van activiteiten die een vereniging kan ontwikkelen.

Aanloop vooraf

Niet iedere imker beschikt over een ruime werkplaats waar je de hele winter lekker kunt werken. Ook wij niet. Enkele karweitjes kunnen wel in de keuken, zoals het draden van de raampjes en het insmelten van was. Hulp hierbij komt soms uit onverwachte hoek, zoals uit de foto blijkt. Kleinkinderen/tantezeggens willen graag helpen ('samen doen'). Het echte timmer- en schilderwerk moeten we buiten uitvoeren. Daarom zijn febru-

Van vader op dochter, maar...

Ingrid: "Als je al 17 jaar samen bijen houdt, heb je meer overeenkomsten dan verschillen, dat lijkt me logisch. De afgelopen jaren merkte menig cursist op dat ie het zo mooi vond dat wij samenwerken. Het lijkt ze voor mijn vader zo leuk dat hij iets samen met zijn dochter doet en voor mij is het handig omdat ik een bron van ervaring vlakbij me heb. En inderdaad beleven we er veel plezier aan.

Natuurlijk is het ideaal om het vak van je vader (moeder, oom, buurman o.i.d.) te leren. Toch heb ik door de cursussen gemerkt dat er ook een 'nadeel' schuilt in alles leren van je vader. Wanneer ik een keer iets niet wist, vroeg ik mijn vader wat te doen en dan deed ik dat. Over het waarom dacht ik niet al te veel na.

Maar wanneer je het imkeren samen met een andere beginnening leert, met wat hulp op de achtergrond, ga je veel meer piekeren en redeneren over oorzaak en gevolg. Ik heb gemerkt dat onze cursisten heel anders naar de bijen kijken dan ik ooit gedaan heb. Wat voor mij mijn hele leven zo gewoon is geweest, is voor hen iets heel bijzonders. Zij kijken vol bewondering naar de bijen en hoe ze over de raten lopen, haast vergetend dat er ook gewerkt moet worden. Ik geniet meer van het met de bijen bezig zijn en vergeet bijna om af en toe gewoon naar een raat te kijken en te zien wat er gebeurt. Ook zitten ze boordevol vragen die een nieuwsgierigheid verraden die ik niet ken. Ook wel logisch aangezien de cursisten in een half jaar de vragen stellen waar ik vele jaren de tijd voor heb gehad. Voor mij zijn de cursussen het begin geworden van het opnieuw ontdekken van de bijen, een verrassende ervaring."

ari en maart voor ons eigenlijk al het begin van het seizoen. Ook het andere onderhoud, zoals het ontsmetten van de kasten en het gereedschap (met soda en/of verhitte met gasbrander) kan nu plaats vinden. Het is belangrijk deze werkzaamheden niet uit te stellen totdat je de spullen direct nodig hebt. Dan ben je vaak eigenlijk te laat.

Start bijenseizoen

Het is inmiddels half maart en we zitten met zijn allen in spanning af te wachten hoe onze bijen de winter hebben overleefd. Wel hebben we op 12 januari een klein voorproefje gehad. De temperatuur zat eindelijk tussen de -5 en +5°C, dus we konden de bijen met oxaalzuur behandelen. De meeste volken hadden op dat moment 5-8 ramen bijen, een goed signaal voor het nieuwe seizoen.

Begin maart start weer een cursus voor beginnende imkers, waarbij wij weer als praktijkbegeleider zullen optreden. Leuk om het enthousiasme én enige schroom bij de cursisten mee te maken.

In deze periode nemen wij contact op met de fruittelers waaraan wij onze volken verhuren om de behoefte aan het aantal volken te bepalen. In de regel in de tweede week van april worden de volken dan bij het fruit geplaatst. Denk eraan dat de volken vanaf de achterzijde worden behandeld. Fruittelers vergissen zich wel eens en zetten kistjes waarop volken moeten worden geplaatst aan de verkeerde zijde van de bomerij. Hierdoor kan je moeilijk bij de kasten komen en is de kans groot dat je bloeiende takjes beschadigt. Daarna is het genieten van de bloemenpracht in de boomgaard, een unieke ervaring.

Tenslotte is voor ons ook de bijen- en natuurmarkt in Driebergen, een eerste start van het bijenseizoen. Wij, en veel van onze collega-imkerleden, werken mee aan dit jaarlijkse evenement op de tweede zaterdag van april, dit jaar op 13 april.

Heeft iedereen de spullen klaar staan?! Het voorjaar komt eraan. Ga er samen tegenaan.