

Column

Juichende varkenshouders

Robert Hoste

Met het WK voetbal voor de deur zal er weer heel wat gejuicht gaan worden. Ik heb geen verstand van voetbal en wacht maar af hoever de Oranje-spelers komen. Volgens voorspellingen komt Nederland met Brazilië in de finale, waarbij Brazilië zou winnen. Ik zet er m'n geld niet op, maar het doet me denken aan de varkenshouderij. Bij gangbare varkens is er de angst dat Brazilië eerdaags met varkensvlees op de stoep staat. Die angst is reëel, maar naar mijn verwachting ligt het er sterk aan hoe lang dat nog duurt. Als we nog 10 jaar de tijd hebben om ons erop in te stellen, zal de dreiging wel wat mee kunnen vallen.

Maar, laten we de Oost-Europese spelers niet vergeten: die hebben ook heel wat kansen. Moeten ze nog wel werken aan een paar belangrijke punten, zoals agrofianciering, logistiek, kennis delen (bedrijfsvergelijking), fraudebestrijding en dergelijke. Buitenlandse organisaties zijn al druk bezig om zich in te kopen en zetten er diverse verticale integraties op. Je zou dit met een spelerstransfer kunnen vergelijken. Het is dus nog spannend wie werkelijk met de eer (lees: de macht en de winst) gaat strijken.

En de biologische varkenshouderij? Die zou wel eens wèl kunnen varen bij deze wedstrijd. Gangbaar varkensvlees is een zogenaamde commodity (bulkproduct), een onherkenbaar product waar de prijs de belangrijkste rol speelt. Als daar de strijd uitgevochten wordt, liggen er kansen voor speciale varkensvleesproducten zoals biologisch varkensvlees. Juichende varkenshouders? Zou goed kunnen, mits het prijsverschil met gangbaar varkensvlees niet groter wordt, sterker: het prijsverschil moet gewoon kleiner worden. En dat valt niet mee, als de prijs van gangbaar varkensvlees onder druk komt te staan. En daarmee kom ik weer bij de juichende varkenshouders: momenteel is de opbrengstprijis van biologische varkens zeer goed. De prijs is al een paar keer op rij verhoogd en benadert nu de kostprijs. Niet slecht! Kunnen de varkenshouders in ieder geval een oranje feestmuts van kopen. En nog wel twee ook.

En dan moet ik even een ei kwijt (als u me deze kippenterm veroorlooft). Varkenshouders lopen niet warm om mee te doen aan de kostprijsberekening. Ten onrechte. Ten eerste heeft de VBV zich daartoe verplicht en ten tweede wordt u er alleen maar slimmer van. Bovendien wordt de opbrengstprijis voor slachtvarkens echt niet slechter doordat u meedoet. U snijdt u zelfs gewoon in de vingers, want de VBV heeft dan geen wapen in de onderhandelingen met De Groene Weg. Dus: allemaal meedoen.

Terug naar de verhouding met gangbaar: als dat prijsverschil niet groter mag worden, zal de prijs voor biologische varkens moeten dalen. De Duitsers blijven niet altijd biologisch verkiezen boven gangbaar, evenmin varkensvlees boven kip. De vleeschandalen hebben een tijdelijk effect. Mijn voorspelling is dat de biologische varkensmarkt het komende jaar een duw gaat krijgen. En dan geldt ook gewoon de economische wet: wie het goedkoopst kan leveren is spekkoper.

Varkenshouders: juich, maar wees voorbereid.