



‘Mijn hart ligt bij het boerenleven’

Irma Brink-Symons is met hart en ziel boerin. Ze praat net zo makkelijk over het nut van een gemengde zomerkuil als over het maken van yoghurt. En ondertussen staat ze met evenveel enthousiasme geïnteresseerden te woord die alles over de koeien willen weten. ‘Thuis zijn, tussen de koeien op ons eigen bedrijf en met de kinderen om me heen, dat is wat me gelukkig maakt.’

TEKST ALICE BOOIJ

‘Zullen we eerst een rondje over het bedrijf maken? Want het bedrijf, dat ben ik.’ Zo’n enthousiaste binnenkomer kan alleen maar komen van een rasechte boerin: Irma Brink-Symons. In het Groningse Midwolda boert de 45-jarige boerin met man Han (40) en hun zonen Jordy (11), Rick (8) en Steffan (5) op het ouderlijk bedrijf van Irma. ‘Mijn ouders zijn in 1966 uit België, bij Antwerpen, hier naar Groningen verhuisd. Vandaar ook dat onze stalnaam Belgia is.’ Al jong hielp Irma haar vader met het koeien- en trekkerwerk. ‘Ik wilde altijd al boerin worden, maar dan alleen met een man die ook passie voor het bedrijf heeft.’ Daarom ook volgde ze geen agrarische opleiding. ‘Dan kon ik in ieder geval op een andere manier nog aan de slag.’ Maar het geluk wilde dat ze Han tegen het lijf liep, boerenzoon, échte koeienman en met een ouderlijk bedrijf waar al een broer aan het werk was. ‘We hebben dezelfde liefhebberij voor koeien’, vertelt Irma terwijl we door de veestapel van negentig koeien lopen. Ze kent alle namen en afstammingen en bij elke koe heeft ze wel een verhaal. ‘We hebben een band met ons vee.’

Feikje favoriet

Zonder twijfel noemt ze Feikje 43 haar favoriet. Feikje, een dochter van Stormatic, schreef in 2007 het vaarzenkampioenschap op de noordelijke CRV Koe-Expo op haar naam. ‘Ze is met negentig punten een van de fraaiste koeien in onze stal’, geeft Irma aan. ‘Maar het is niet

alleen dankzij het keuringssucces dat zij een speciaal plekje bij ons heeft. Ze was altijd al heel aanhankelijk.’ De zevenjarige Feikje komt van oorsprong uit de bekende Feikjes van Klaas van der Ploeg, die later door Koepon, het melkveebedrijf van Wijnand Pon, zijn overgenomen. ‘Han heeft bij Koepon gewerkt en zo zijn we ooit aan de Feikjes gekomen. Het maakt me trots dat generaties later deze Feikje 43 zijn combinatie, zijn fokproduct is, dat geeft het een speciaal tintje.’

‘Zee’ van bloemen

Melken, trekker rijden, mee ondernemen; het hoort allemaal bij Irma’s dagelijkse bezigheden, hoewel haar aandacht sinds de komst van de drie jongens wel wat meer naar binnenshuis is verschoven. ‘En ook daar kan ik weer heel erg van genieten’, zegt ze, terwijl ze vertelt over het zelf yoghurt en jam maken. Ook op het terras met een ‘zee’ aan bloemen is duidelijk waar Irma graag haar energie in steekt. Daarbij verzorgt ze ook de pr van het bedrijf, dat tussen de woningen aan de rand van Midwolda ligt. ‘We hebben dit jaar flyers rondgebracht waarin we iedereen hebben uitgenodigd om te komen kijken toen de koeien dit voorjaar de weide gingen. ‘Het was een groot succes, maar nee, ik ben geen type om meer die verbreding op te zoeken. Ik houd van mijn vrijheid om de dingen te doen die ik leuk vind. Tussen de koeien, op het eigen bedrijf, lekker thuis met de kinderen in de buurt. Hier ligt mijn hart.’