

Boerenkroeg

Omgevingsverkenning.

Toen ik voor het eerst naar deze battle keek, wist ik eigenlijk helemaal niet wat agrotourisme was.



Maar nadat ik alles doorgelezen had schoten mij toch een paar dingen te binnen. Het eerste wat mij te binnen schoot was boerengolf. Hier heb ik namelijk erg veel over gehoord, het schijnt erg gezellig te zijn, vooral als je het met grotere groepen doet. Vooral veel kennissen van mij hebben het gedaan en die kwamen allemaal terug met positieve verhalen.

Dit is vooral het beeld wat ik ook heb van het agrotourisme, meestal zijn de agrotouristische voorzieningen gericht op hoe het er op een boerderij aan toe gaat en hoe smerig het eigenlijk is op een boerderij. Tenminste als ik denk aan de twee keer dat ik met het agrotourisme in aanraking ben geweest. Deze twee keer waren beide met school als een soort van introductie dag. Even voor de duidelijkheid zal ik een korte beschrijving geven van de twee activiteiten die ik gedaan heb. De eerste was kaas maken. Hierbij kreeg je met een grote groep eerst uitleg wat er allemaal gedaan werd in een boerderij om kaas te maken en daarna moest je zelf aan het werk gaan. Het andere was een soort hindernis baan, waarbij je in een team werd ingedeeld en dan punten kon halen door zo goed mogelijk de onderdelen te voltooien. Naar aanloop van beide onderdelen had ik er niet echt veel zin in. Maar uiteindelijk was het een hele gezellige dag en leerde je de mensen beter kennen waarmee je de activiteiten deed. Dus eigenlijk met hetzelfde gevoel als waarmee de kennissen van mij komen.

Het agrotourisme in Europa is vooral groot in de landen Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk. Het grote verschil tussen het agrotourisme in Nederland en in het buitenland is dat het agrotourisme in Nederland niet is ontstaan door een soort traditie van plattelandsvakanties, terwijl dit in het buitenland juist wel het geval was. Ook blijkt hieruit dat er in het buitenland vooral agrotourisme is dat gericht is op het verblijven op een boerderij zodat je er een hele vakantie van kan maken. In Duitsland is er laatst op dit gebied ook iets nieuws ontstaan, genaamd Urlaub im Gutsdorf. Hier wordt dan de vakantie op het platteland gecombineerd met de geschiedenis van de dorpen waar je verblijft. Zodat je na een week vakantie veel geleerd hebt van de omgeving waarin je verbleef. Dit idee is ook al uitgetest en het bestaat nu al een aantal jaar, want sinds dat dit idee is ingevoerd is het aantal bezoekers van Ludorf gegroeid van 2500 in 2003 naar 6000 in 2005.

Over het vergelijken met andere branches want de problemen bij agrotourisme zijn dat het agrotourisme te veel van hetzelfde wordt en de meeste activiteiten alleen maar leuk zijn om 1 keertje te doen. Dus eigenlijk kwam ik tot ééndagsactiviteiten zoals parachute springen of bungeejumpen. Hier hebben ze eigenlijk niet dezelfde problemen als dat ze hebben met agrotourisme, want met bungeejumpen wordt het eigenlijk meer als een soort extra activiteit gebruikt en parachute springen is ook een hobby en sommige mensen moeten dat verplicht leren, dus het je eigenlijk genoeg vraag voor het aanbod wat er is, terwijl het agrotourisme te veel aanbod heeft voor de vraag die er is.

Mijn Concept

Toen ik begon te denken aan wat er tegenwoordig veel bezocht werd en vooral ook vaker bezocht wordt, zodat er geen probleem is dat het maar eenmalige bezoekers zijn, dacht ik eerst aan een soort feest. Het nadeel hiervan is natuurlijk wel dat bij feestjes vooral veel verschillende thema's horen, terwijl je op een boerderij toch niet zo heel veel af kan wisselen. Maar toen bedacht ik me dus dat er tegenwoordig steeds meer mensen een kroeg opzoeken om lekker eventjes voor het stappen wat te drinken of om gewoon de hele avond lekker te blijven hangen. Zo dacht ik er meteen aan om een kroeg te maken op een boerderij. Zoals je al kan verwachten van een kroeg, trekt dit vooral jeugd aan. De meeste tussen de 16 en 25 jaar. Het lijkt mij dat dit hun aan zou spreken, omdat ten eerste dus al veel mensen uit gaan en toch ergens gaan stappen en ook omdat er in Nederland veel boerendorpjes zijn en er eigenlijk overal wel jeugd is die het gezellig vindt om in een kroegje te hangen.

Verder is het natuurlijk ook een algemeen beeld dat er altijd groepjes mensen aan het poken zijn in de films. Ik heb hier dan ook voor gezorgd dat dit ook mogelijk is in de boerenkroeg. Maar later hier meer over.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aantal mensen, dat minstens 1 keer per maand een gezellig middagje of avond uitgaat, de laatste paar jaar gegroeid naar 48%. Hieruit blijkt dat mensen de laatste paar jaar toch steeds meer op zoek gaan naar plekken waar het gezellig is en waar je gemakkelijk met vrienden af kan spreken. Hier is dan natuurlijk een kroeg het perfecte plaats voor, vooral op de plaatsen waar je juist niet veel plaatsen hebt om te hangen, zoals al eerder vermeld de boerendorpjes.

Mijn idee

Mijn idee is dus een boerenkroeg. Het klinkt misschien een beetje erg boers en Nederlands, maar het idee is meer om dan een soort kroeg te maken zoals je vaak ziet in cowboy films. Iedereen kent namelijk wel het beeld van de klapper deurtjes waarachter allemaal mensen aan een paar tafels hangen of aan de bar zitten. Ook niet te vergeten is er ook live muziek. Altijd een man achter een piano. Natuurlijk is dit geen 'echte kroeg' maar een saloon. Maar daarom had ik ook iets andere ideetjes hierover, wat ik in het volgende gedeelte uitgebreid zal bespreken.



Om te beginnen zal ik een plattegrond geven van hoe ik het dan in zou gaan delen.



Zoals te zien is op het plaatje bevat het eigenlijk dezelfde spullen als dat voorkomt in een kroeg, namelijk een Pooltafel en een Dartboard. Ook is er natuurlijk een bar aanwezig, want zonder bar geen kroeg. Verder is ook de piano te zien, net zo als ik al eerder vermeld heb. Over de rest heb ik het nog niet gehad. Dus daar zal ik ook wat meer uitleg over geven.

Om te beginnen zal ik het eerst over de Tafel (met misschien openhaard) en banken. Ik had bedacht dat het erg gezellig zal zijn als je er ook een leuke relax plek is. Verder kan hier natuurlijk ook nog een openhaard aan worden toegevoegd, zodat er ook nog een soort van chique plek is. Verder kan dit



natuurlijk ook nog een plek worden waar mensen kunnen pokeren. Pokeren wordt ook steeds populairder in Nederland, vooral bij de jeugd.

Hier is goed te zien wat voor soort openhaard ik dan bedoel. Een klein vuurtje midden op de tafel met daaromheen nog genoeg ruimte om je glazen neer te zetten.

Een ander idee van mij was om dan ook nog buiten een plaats te maken waar je gezellig kan zitten/staan. Dit is dan bijvoorbeeld in de vorm van een kampvuur. Iets wat ook vaak voorkomt in films. Het is altijd een gezellige plek, met veel mensen eromheen en ook een gitaar waar je allerlei nummers mee kan zingen. Ook voor stelletjes is dat bijvoorbeeld een hele mooie plek, je kan samen namelijk genieten van het prachtige vuur. Verder is het natuurlijk ook nog makkelijk omdat door het kampvuur het buiten ook prettiger wordt om te staan. Zo is het bijvoorbeeld voor rokers een ideale plek om bij te staan als je weer eens aan een sigaretje toe bent.



Hier is dan een voorbeeld van hoe ik het ongeveer bedoel. Gezellig met z'n allen in een kring rond het kampvuur.

Hier zou je dan ook nog bepaalde dingen bij verkopen die je bijvoorbeeld kan eten, want een kampvuur zonder marshmallows kan natuurlijk niet.

In de uitleg van de battle werd aangegeven dat de voorziening makkelijk te maken is voor een boer. Dit is dus helemaal het geval met een boerenkroeg. Er is altijd wel een schuur die is een keertje leeg staat of een opslagplaats waarvan een gedeelte even opgeschoven kan worden. Verder hoeft de boer ook niet veel nieuws aan te schaffen. Waarschijnlijk zijn alleen de pooltafel, het dartboard, het kampvuur, de piano en de openhaard de enige spullen die de boer niet heeft. Maar deze spullen zijn eigenlijk meer accessoires. Verder is natuurlijk een kampvuur al makkelijk te maken. Net zo als dat je in de tekening ziet, zijn er alleen maar een paar boomstammen voor nodig. Ook kan je de banken maken van de voederbakken van de dieren. Hier leg je dan een plank op waardoor iedereen comfortabel kan zitten. Verder is er natuurlijk op een boerderij ruimte genoeg dus daar is er geen probleem. Verder komt het ook mooi uit met het werkschema van een boer. Hij hoeft namelijk niet perse elke avond die kroeg open te hebben, als hij maar op de 'stapavonden' open is, dus op vrijdag en zaterdag.

Verder heb ik ook al een beetje geïnformeerd bij kennissen van mij en alle reacties waren erg positief. Bijvoorbeeld iemand uit Nieuw-Vennep zij dat er bij hun niet zo heel veel te doen was. En als ze naar een andere stad ging om te stappen, moest ze altijd met de auto weg, vanwege de boerderijen die bij hun om het dorp heen liggen. Als hier dus meer boerenkroegen zouden zijn, hoeft zij niet steeds een hele tocht te maken om uit te kunnen gaan.