

Jelmer Albada

BD-Jong nodigt voor elk nummer een jongere uit voor een persoonlijke beschrijving van zijn of haar ideale boerenbedrijf. Hieronder is Jelmer Albada aan het woord. Jelmer werkte bij het Blauwe Huis en studeerde daarvoor aan Warmonderhof. Ben jij iemand die ook zo'n column wil schrijven, mail dan naar bdjong@bdvereniging.nl.

Tekst: Jelmer Albada

Mijn ideaal bedrijf ligt op 12 uur vliegen van Nederland en zo'n 2.000 meter hoger. Waar in de natte periode de nevel over de akkers gaat en het net lijkt alsof je in de wolken bent. Dit bedrijf ligt in Ecuador. Het is een biologisch gecertificeerd bedrijf van zo'n 10 hectare op zandgrond waar het hele jaar rond groenten worden geteeld voor de nationale markt. Ik kan daar ook met paarden werken. Dat is mooi om te doen. In november vlieg ik er voor de derde maal naartoe en ditmaal voor een jaar. Na een mooie tijd op het Blauwe Huis gewerkt te hebben - een BD kruidenteelt en verwerkingsbedrijf in

Drenthe - ga ik door in Zuid Amerika. Tijdens het werk in Drenthe deed de gelegenheid zich voor om te reizen en te werken in het buitenland. Zo ging is samen met een oud Warmonderhoffer voor 3 maanden naar de Amish in Noord Amerika. Dat was een reis met veel ervaring en informatie opdoen door te werken van Amish boer naar Amish boer. Prachtig was het, vooral op het gebied van paardentactie. Dit wilden we zien bij mensen die altijd nog met de paarden werken. Amish zijn zeer toegewijde hard werkende Christenen die hun cultuur sterk behouden in een land met een "cultuursoep" aan mensen. Sommige Amish zijn zeer innovatief op gebied van werk en het behouden van hun cultuur. Zo ook op het gebied van landbouw-werktuigen. Na de Amish kwam ik in Zuid Amerika terecht en kwam al werkend en reizend dit mooie bedrijf tegen. Hier zag ik een moderne boer die graag innoveert en niet doorakkert zoals bij de stugge traditionele landbouwwijze om hem heen. Iemand die zijn groenten als eindproduct verpakt en met eigen naam en identiteit aan een supermarktketen levert. En dit in een gebied waar veel boeren met ossen werken en hun oogsten in de bulk verdwijnen. Dit bedrijf is een mooi voorbeeld van duurzame en innovatieve landbouw in Zuid Amerika. Het vraagt om verdere ontwikkeling.

Onlangs zijn vanuit Nederland een aantal pallets met (paarden)werktuigen naar Ecuador vertrokken. Dit is de oogst van het bedenken, vinden en pasbaar maken van werktuigen in de afgelopen maanden. Dit met als doel het bedrijf te rationaliseren. De trekker op het bedrijf doet het zware werk zoals de diepere grondbewerkingen. Het paard doet het lichte werk zoals het schoffelen. Dit maakt het bedrijf flexibel, want wanneer de trekker in gebruik is, is het paard vrij om voor het schoffelwerktuig te lopen. Zo worden beide energiebronnen benut op de plek waar ze voor het bedrijf het beste dienen.

Het is de kunst en uitdaging om paardentactie je eigen te maken en dat te vertalen naar de dag van vandaag en het bedrijf. Welke werktuigen schaf je aan? Zelf maken, oud of nieuw of Amish? Ik heb intensief gekeken naar schoffelwerktuigen en deze deels aangepast voor Ecuador. Het aanpassen en verscheppen had ik niet kunnen doen zonder de hulp van Het Blauwe Huis, J. Keizer, J. van Noord, Loonbedrijf F. Pool, Mechanisatiebedrijf J. Dedden, exportbedrijf Krisnink Holland, L. Et M. de Visser, S. Gorter en T. Ruigrok.

In Ecuador is, zover mij bekend is, één BD-bedrijf en een Antroposofische Vereniging. Dat biedt wellicht draagvlak om mee verder te gaan. ☺

> Maaien met muilezels en motor

