

Hoe presenteert je als melkveehouder je bedrijf en je sector aan de burger? In deze editie: **winter-melkclinic**

Naam: **Hendrikus en Elma van de Brug**

Woonplaats: **Garderen**

Leeftijd: **41 en 37**

Presentatie: **melkclinic met stampot en glühwein**

Aantal koeien: **20 melkkoeien en 300 startkalveren**



Hendrikus van de Brug: 'Burgers roepen dat het in de stal zo lekker ruikt'

Melken in wintersfeer

tekst Jorieke van Cappellen

Buiten waait een koude wind, maar in de grupstal van de familie Van de Brug is het tussen de koeienlijven behaaglijk warm. Er hangt een sfeer van nostalgie. 'Dat ervaren veel van onze bezoekers ook', vertelt melkveehouder Hendrikus van de Brug. 'Sommigen denken zelfs dat ik alle koeien nog met de hand melk, maar dat is echt niet zo', lacht hij.

Hoe het dan wel gaat, kunnen bezoekers op het bedrijf van Hendrikus en Elma van de Brug uit Garderen aan den lijve ondervinden tijdens een melkclinic. Die 'melkles' krijgt 's winters een extra sfeervol tintje met de geserveerde stampot en glühwein. Hendrikus' vrouw Elma is de drijvende kracht achter het ontvangen van de bezoekers op hun boerderij Het Molentje. 'Voor de melkclinic krijgt iedereen een overall, klompen en

een rode boerenzakdoek. Na een groepsfoto gaan de mensen met Hendrikus mee naar de koeien', vertelt ze.

Hendrikus melkt zijn 20 melkkoeien op de grupstal. 'Voor een melkclinic ideaal. Er is voldoende ruimte om de koe en je kunt per koe de tijd nemen.' De 'cursisten' leren eerst hoe ze een koe met de hand moeten melken. Daarna mogen de deelnemers een melkstel onderhangen. 'Je hebt mensen die alles willen proberen. Anderen vinden een koe toch wel erg groot en kijken liever toe.' De koeien kijken inmiddels niet meer op van vreemden in de stal. Wel kiest Hendrikus de rustigste koeien uit voor de melkles. Naast melken wachten er meer klussen, zoals koeien voeren en hokken uitmesten. 'Afgelopen zomer hadden we eens een groep van vijftig man. Om alles in goede banen te leiden gaven we ze daarom nog een extra klusje: koeien wassen.' Zes jaar geleden begon de familie Van de Brug met een bescheiden koffie- en thee-

schenkerij aan huis. Inmiddels kunnen mensen op Het Molentje ook terecht voor onder andere boerengolf, workshops en feesten en partijen. Hiervoor is de voormalige koeienstal van de monumentale boerderij omgetoverd tot een sfeervol ingerichte ontvangstruimte.

Tijdens de melkclinic is er een pauze met warme glühwein en chocolademelk. 'Na het werk maken de deelnemers een quiz met vragen over het boerenleven en is er een uitgebreid stampottenbuffet', vertelt Elma. 'Het geeft ons voldoening en plezier om te zien hoe mensen het reilen en zeilen op een boerenbedrijf ervaren. Ze vertellen dat het anders is dan de buitenwereld soms vertelt. Positiever.'

De samenstelling van de groepen is divers. 'Er zitten echte stadsmensen tussen, maar ook opvallend vaak mensen van wie vader of opa een boerderij had', zegt Hendrikus. 'Zij roepen enthousiast dat het in de stal zo lekker naar koeien ruikt. De nostalgie is dan even helemaal terug.'