

Een leerling of student aanmelden voor deze rubriek? Stuur een e-mail naar info@groenonderwijs.nl



In een dynamische wereld

TEKST EN
FOTOGRAFIE
ton van den born

Je bent bijna weg bij de Warmonderhof?

Niet helemaal. Eind april ben ik klaar met de studie, maar ik blijf werken bij de fruitteler die hier aan school verbonden is. In september ga ik naar Frankrijk om ervaring op te doen bij een graanteler die ook zelf brood bakt. Van dat concept wil ik bekijken of het iets voor mij is. En dan misschien nog een opleiding.

Hoe woon je hier?

Ik woon op de wonderrij. Met tachtig tot negentig leerlingen in huisjes van vijf of acht bewoners. Anderen wonen in Dronten of in Kampen, maar het merendeel van de voltijdopleiding woont hier. We hebben een gezamenlijke keuken-woonkamer en we koken samen.

Biologisch en vegetarisch?

We hebben voornamelijk biologisch in de koelkast; veel groenten, fruit,

sap en ook vlees dat van school komt. Ik eet één of twee keer per week vlees. Misschien zit het aantal vegetariërs hier op school ietsje hoger dan het gemiddelde.

Hoe kwam je hier?

Ik heb in België een opleiding dierenzorg gedaan, vergelijkbaar met mbo. Dat was helemaal nieuw; ik zat in de eerste lichting, een pionierstijd. Ik heb dat met veel plezier gedaan. De school kocht een hoeve en die heb ik mee helpen opzetten. Daar groeide mijn interesse in de landbouw. Op de hogeschool zeiden de leraren hoe geweldig de Belgische dikbilkoeien waren en ze lachten om de biologische landbouw. Die wereld, van boerenzonen en intensieve veehouderij, was niet voor mij. Ik heb toen in Frankrijk een tijdje op een biologisch bedrijf gewerkt, ontmoette daar mensen die de Warmonderhof kenden en oriënteerde me op een

opleiding. In België is biologische landbouw deeltijd, met veel volwassenaanwezigen. De man van die school daar adviseerde me eens op Warmonderhof te kijken.

Proef je een cultuurverschil?

Je ziet vooral een cultuurverschil tussen stad en platteland. In Almere en Lelystad zijn het andere mensen dan hier in de polder. Misschien kijken mensen in België meer naar elkaar en zijn Nederlanders zelfbewuster en vrijer. Op school zitten overigens veel buitenlandse leerlingen; uit Duitsland, Engeland, Italië.

Les in het Engels?

Nee, iedereen spreekt Nederlands. Het is ongelooflijk, maar na drie weken begrijpt iedereen het meeste. En na een paar maanden spreken ze het. Met mijn Engelse vriendin, die ik hier heb leren kennen, spreek ik ook dikwijls Nederlands.



Waar liep je stage?

De lange stage in het tweede jaar heb ik in Duitsland gedaan, op een Hofgemeenschap. Dat was een boerderijgemeenschap waar vijf ondernemers, in kaasmakerij, groenteteelt, melkvee, varkens en akkerbouw, met hun gezinnen samenwerkten. Een mooie opzet; op zoiets zou ik wel willen werken.

Wat is het wat je aantrekt in de biologische landbouw?

In de gangbare landbouw gaat het alleen om het economische aspect; de rest wordt vergeten. Je ziet ook dat die landbouw vastloopt, bijvoorbeeld vanwege de opvolging. De biologische landbouw en bijvoorbeeld ook zo'n Hofgemeenschap, kan daar zelfstandiger mee omgaan.

Wat is eigenlijk het verschil: biologisch en biologisch-dynamisch?

Biologisch houdt in geen kunstmest of chemische bestrijding. Dat geldt ook voor de bd-landbouw, maar daar heeft elk bedrijf nog een eigen identiteit door bedrijfspecifieke keuzes. In de gangbare landbouw ga je mee in de stroom. De voorlichter en de bank bepalen grotendeels je bedrijfsvoering. Het is dan alsof je een werknemer bent op je eigen bedrijf. In de bd-landbouw kies je zelf, je volgt een persoonlijk ideaal.

Wat is jouw persoonlijke ideaal?

Heb je dat al ontdekt?

Deze jaren waren kennismaking en ik heb veel praktische dingen geleerd. Ik merk dat ik verder wil ervaren en idealen ontwikkelen. Hoe meer je ermee bezig bent, hoe logischer het allemaal wordt. Dat de bodem de basis is voor je bedrijf bijvoorbeeld, niet zomaar een substraat. Als je dan kijkt naar wat er in de wereld gebeurt, zoals kap van regenwouden, degradatie en verlies van biodiversiteit, dan wordt dat alleen maar bevestigd. Ik durf nog idealistisch te zijn, maar je moet je niet verliezen in de idealen.

Je hebt een prijswinnend project gedaan. Wat was dat?

De fruitteler vroeg zich af of hij vrije-uitloopkalkoenen kon houden in de boomgaard. Dat heb ik met twee leerlingen opgezet. Na een opfokperiode konden ze naar buiten. De bedoeling was niet zoveel mogelijk kalkoenen, maar een extensieve bezetting. In Nederland was eigenlijk nog geen echte biologische kalkoenhouder. We hebben daarmee een wedstrijd gewonnen voor ondernemersplannen waarin de lokale en globale gedachte samenkomen: hoe denk je de wereld te verbeteren? We mochten zelf een reis kiezen; we gaan met z'n drieën een week naar Sicilië.

Heb je veel discussie met je huisgenoten of gaat het alleen over het schoonmaakrooster?

Nee, we praten ook over Libië en Japan. Landbouw is wel het belangrijkste; bijvoorbeeld wat doen de boeren hier in de buurt? Het is ook actueel. De overheid realiseert zich dat batterijkippen of intensieve varkenshouderijen niet kunnen; dingen die voor ons allang evident zijn. Er gebeurt een hoop: we zitten inderdaad in een wereld die niet alleen biologisch is, maar ook dynamisch.



Arne Vastershaeghe

(23)

School

Warmonderhof in Dronten, Groenhorst College

Opleiding

Biologisch-dynamische landbouw, vierdejaars

Woonplaats

Oorspronkelijk Deinze (België) "In de eerste klas vaak naar huis; nu ongeveer eens in de twee maanden"

Bijbaantje

De Hofwebwinkel (de webwinkel van de Warmonderhof die vijf, zes jaar bestaat); "Ik blijf er tot september een dag in de week werken"

Hobby's

Brood bakken, gitaar spelen, natuurwandelen en reizen; maar vooral met school en landbouw bezig

Favorieten

Artiest: Jan Delay, Peter Fox en andere rock; boek: Het stenen vlot (Saramago), De schaduw van de Wind (Ruiz Zafón); geen tv ("Niemand hier neemt de moeite voor een tv-abonnement"); tijdschriften: Ekoland, Dynamisch perspectief; gerecht: witlof in hesperolletjes

Karakter

Enthousiast, idealistisch, veelzijdig, hulpvaardig, vriendelijk