



'Rozen hebben echt niks met een gevoel van vroeger te maken'

Consument aan het woord

Rozenliefhebbers, jong en oud, ze zijn er over de hele wereld. Vanwaar de passie en wat zorgt dat deze aantrekkingskracht overeind blijft? Is het de algehele pracht, de kleur of misschien toch die ene specifieke rozengeur.

Auteur: Ruud Jacobs

Pieter en Coby Venema - 'we zijn 65-plus' - zijn deze maandagmorgen vanuit Eerbeek naar rozenkwekerij De Wilde in Zutphen afgereisd. Ze zijn bepaald geen toevallige passanten, zo blijkt al snel. "We kopen nu al zo'n 25 tot 30 jaar rozen. Wij zijn allebei rozenliefhebbers en kennen De Wilde eigenlijk uit Bussum. Zelfs toen we nog in Emmen woonden, hadden we van deze kweker al een Tapis Volant. Dat is een hele oude rozensoort, een bodembedekker, echt heel lief om te zien." Coby Venema verraaft met de rozencatalogus in de hand meteen dat ze redelijk kennis van zaken heeft. "Ik ga thuis wel een beetje over de tuin."

Onderhoud

Het echtpaar Venema is met een bepaalde missie naar Zutphen gereden. "In onze bloementuin, die 20 bij 15 meter groot is, hebben we op dit moment 18 verschillende soorten rozen staan. Maar nu hebben we nog een achttal gaten en daar zoeken we hier een paar geschikte rozen voor", vult haar man aan. Vanwaar deze onvoorwaardelijke voorliefde voor tuinrozen? Volgens het Eerbeekse echtpaar zijn rozen nu eenmaal hele dankbare planten om in je tuin te planten. "Met een beetje geluk bloeien ze van juni tot aan Kerstmis. Je moet ze alleen goed verzorgen met voldoende water, bemesting en op tijd goed

snoeien. Bij de aanschaf van nieuwe rozen kijken we altijd wel of de soort die we willen een sterke roos is. In Eerbeek zitten we namelijk op zandgrond en daar hebben we wel veel last van zaken als luizen en bladkrul. En dat is bij de ene soort wat meer dan bij de ander", laat Coby weten. De plagen die hun rozen teisteren, gaan de Venema's vandaag de dag met toegestane bespuitingen te lijf. "Vroeger deden we dat nog met brandnetelgier, maar dat doen we nu niet meer. Verder sproeien we niet overdadig met water. We hebben zoets van, wat niet wil dat wil niet en op die plek moet dan ook maar iets anders komen te staan", gaat Coby verder.

Prijzen

Over de prijzen van de gemiddelde tuinroos hebben de Venema's niks te klagen. "Prijzen van zo'n 8 tot 10 euro voor een rozenplant vinden wij niet extreem duur. Ze gaan immers jaren mee. Bijvoorbeeld deze Bantry Bay, die hebben wij ook. Prachtig toch, al duurt het wel zeker vijf jaar voordat hij zo groot is", laat Pieter al wijzende op de bewuste zacht zuurstokroze klimmer in de showtuin van De Wilde weten.

Moderne plant

Het echtpaar Venema blijkt voor de aankoop van hun tuinrozen honkvast. "We gaan eigenlijk nooit naar een andere kweker. Slechts een keer hebben we een Thomas Bay bij iemand anders gekocht. Die konden we gewoon niet laten staan. Maar verder komen we eigenlijk altijd hier en gaan aan de hand van de rozencatalogus heel bewust op zoek naar bepaalde soorten. Ik kan heel enthousiast worden van een mooie roos. Echter niet van zo'n ouderwetse stijve theeroos. Ik hou meer van een cottageachtige stijl. Bij ons zie je dan ook geen rozen in een perkje. Ze staan wel in groepjes, maar dan door de andere planten heen",

"Neem nou de donkerrode Flammentanz. Dat is een fantastische klimroos en is echt prachtig om te zien"

aldus Coby. Op de vraag of tuinrozen bij het grote publiek wellicht ook een sfeer van tijden van weleer oproepen, antwoordt Pieter met passie. "Neem nou de donkerrode Flammentanz. Dat is een fantastische klimroos en is echt prachtig om te zien. Ook de bottels, tegen een witte muur als achtergrond, zijn in het najaar schitterend om te zien. Dat heeft echt niks met een gevoel van vroeger en een tijd van oma te maken."

"In onze bloementuin, die 20 bij 15 meter groot is, hebben we op dit moment 18 verschillende soorten rozen staan. Maar nu hebben we nog een achttal gaten en daar zoeken we hier een paar geschikte rozen voor"

