

Imkerervaringen

Ton Thissen



illustraties Bertus Wieringa

April Bouwmaand

Met twee maten

En opeens druk, druk, druk. April heeft zo zijn eigen wil en steekt daarmee allerlei andere willetjes in de natuur aan. De wil – willig zeg maar – doet zijn naam eer aan en is er in maart al als de kippen bij zich met haar katjes te tooien en ook de esdoorn begint nu kuren te krijgen. De vrije wil van de imker komt er in deze maand niet meer aan te pas: willen is moeten geworden. Bijenmaatje Harrie belt: of we niet wat moeten doen. In december hebben we elkaar voor het laatst gesproken, toen we zijn vier volken een oxaalzuurdruppeling hebben gegeven. Toen elkaar het beste gewenst tot eind maart/begin april. Ook Jeanne, mijn tweede bijenmaatje belt: of er niet iets moet gebeuren. Jeanne

werkt in de gezondheidszorg, zet voor haar plezier glas-in-lood en is na vijf jaar bijenhouden nog steeds een beetje onzeker. Dat komt omdat voor haar het bijenbelang boven het eigen belang gaat. Aan haar bijen mag niets mankeren. Ook haar bijen zijn in december met oxaalzuur bedruppeld. Maar toch is daar nog altijd de twijfel. Ik kan haar gerust stellen: er is volop broed en voer genoeg in elk van de bovenste broedbakken. De onderste bevatten nogal wat oude raat met en zonder stuifmeel en geen broed. Wat gaan we doen?

Eronder

We zetten de bovenbak opzij en vervangen de oude raat in de onderbak door kunstraat. De enkele stuifmeelramen

laten we, hoewel oud en donker, na herstelling toch maar zitten: niets mag verloren gaan. En dan komt de vraag: zetten we deze bak nu onder of boven. “Wat vind jij?”, vraagt Jeanne. Tja ... ik heb jarenlang de bak met kunstraat bovenop de bak met broed gezet, maar toen ik eens te gast was bij de biologisch-dynamische imkers, hoorde ik dat de bijen liever – d.w.z. op natuurlijke wijze – van boven naar beneden bouwen. Toen heb ik jarenlang de bak met kunstraat onder de bak met broed gezet. Eigenlijk heb ik nooit enig verschil opgemerkt. De bak met kunstraat werd in beide situaties onmiddellijk uitgebouwd: waar een wil is, is een weg. Ik laat de beslissing aan haar, hoewel ik die al ken. Ze kiest voor haar bijen. De bak gaat eronder want “de bijen bouwen liever van boven naar beneden”.

Erop

Maatje Harrie dreef voor zijn pensionering een dierenwinkel annex bloemenzaak. Hij woont nu landelijk en heeft ook kippen, kalkoenen, schapen, een uitgebreide moestuin en een vijver van formaat. Hij weet hoe hij de natuur naar zijn hand moet zetten. De bakken met kunstraat staan al klaar. Zijn volken staan op één bak. Die controleren we. Het is in orde. De bak met kunstraat gaat erbovenop. Altijd zo gedaan. Altijd goed gegaan. Het alternatief komt niet eens ter sprake. Heeft ook geen zin. Harrie boert op zijn eigen wijze. Zo blijft er ook meer tijd over voor koffie met krentenbrood en het nieuws van de dag.

Twee maten met verschillende opvattingen en praktijken. Ik houd dat zo. Meten met twee maten kan ook goed uitpakken.



© Wieringa