

Valken verplegen in Abu Dhabi

TEKST
ton van den born
FOTOGRAFIE
kim steenbergen
en ton van den
born

Waarom ben je paraveterinair gaan doen?

Ik wilde altijd dierenarts worden. Je moet dan ook veel aan administratie doen. Dat vind ik minder leuk. Hiervoor zat ik op de laboratoriumschool in Deventer. Op een mbo-beurs heb ik me over laten halen. Die school was ook leuk en ik had een leuke klas, maar het ging niet zo goed, op wiskunde en scheikunde. Halverwege het jaar ben ik gestopt. Ik heb toen hier meegekeken en een stage gedaan. En vervolgens kon ik het traject versneld doen.

Waar zat je voor het mbo?

Ik heb de theoretische leerweg gedaan. Dat was eigenlijk een compromis, want havo had misschien gekund, maar op de basisschool was

nog niet bekend dat ik dyslexie had en ze gaven advies om basisberoeps te doen. TL zat er tussenin.

Nu denk je aan docent?

Ja, maar in Abu Dhabi zeiden ze dat ik altijd mijn cv kon sturen. Misschien ga ik daar wel werken.

Hoe kom je aan zo'n stage?

Ik ben ruim twee jaar met valkerij bezig, nadat ik op een stage bij Eco-drome in contact kwam met iemand van de Valkerij Rijssen. Het is hier een sport, trainen van vogels en demonstraties geven, maar daar is het bijna *a way of life*. De valk staat op een voetstuk; in het vliegtuig gaan ze mee op de arm. Vroeger werden ze elk najaar gebruikt voor de jacht; nu zijn ze een statussym-

bool en ook haast een familielid. Ik las er een artikel over en via Google vond ik dat ziekenhuis. Mijn lerares Engels stuurde een eerste mailtje.

Hoe was het om erheen te gaan?

Spannend. Je weet niet waar je terecht komt.

Zat je in de stad?

Nee, het vogelziekenhuis ligt net buiten de stad, in de woestijn. Personeel woont op het terrein en ik zat er ook in een huisje. De eerste vier weken met een Duitse die leerde voor dierenarts, en de laatste twee weken met een Zweedse jongen. Het ziekenhuis was vooral voor valken en andere vogels, en er was nog een klein *pet centre*. Buiten de poort gingen we niet zonder begeleiding, van-



een nieuwe vogel. 's Avonds was ik uitgeteld, ook vanwege alle indrukken. Het was WK maar de late voetbalwedstrijd haalde ik niet.

Wat is je indruk van Abu Dhabi?

Er is wel westerse invloed, maar je proeft dat mensen naar de normen en waarden van de islam leven. Ik vind dat je daar rekening mee moet houden en je aan moet passen. Met kleding bijvoorbeeld, niet te bloot. Vrouwen worden er volgens mij niet onderdrukt. Ik heb veel gewerkt met mannen, maar de supervisor, een dierenarts, is weer een vrouw. Ik kreeg eerder het gevoel dat vrouwen beschermd worden dan onderdrukt.

Hoe je je moet opstellen, is dat lastig?

Ik heb onderweg bijvoorbeeld wel aan een stewardess gevraagd of je een hand kon geven aan degene die me op het vliegveld zou afhalen, of het nu een man of vrouw is.

Wat was vooraf je verwachting?

Veel woestijn, heel heet en streng islamitisch. Deels klopte het, maar het was er ook veel meer *open minded* dan ik had verwacht. Ik ben bezig in een boek over de islam, puur uit interesse. Van de media krijg je vaak toch een verkeerd beeld. Het komt in elk geval niet overeen met wat ik er zag.

Stoort het je, het ongenueanceerde beeld dat veel mensen van de islam hebben?

Ja, soms wel. Dan denk ik: verdiep je er eens in. Andersom heb je ook vooroordelen: homo's vinden ze maar raar en ze snappen niet dat ik geen geloof heb.

Heeft het je veranderd?

Ik heb wel het gevoel dat ik rijker ben geworden. Meer zelfstandig ook. Ik had wel moeite met terugkomen, een dipje de eerste weken. Alles is hier zo gehaast en op geld gericht. Daar was het veel relaxter. Misschien was het makkelijker geweest als ik meteen weer volop in het ritme zou zitten, maar ik had nog vakantie en ik ben naar Oostenrijk geweest.

Wanneer ga je terug?

Als het kan, wil ik in februari nog vier weken.

wege de veiligheid. Maar we zijn er regelmatig op uit geweest, bijvoorbeeld naar de grote moskee, zwemmen of een dagje naar Dubai. Vaak ging de receptionist mee.

Heet?

Het warmste was 52 graden en gemiddeld was het 40 graden. Een droge hitte, en op het ziekenhuisterrein had je niet de walm van de stad. Het was wel vol te houden.

Wat deed je in het ziekenhuis?

Bloed afnemen, wonden hechten, intraveneus medicijnen toedienen, dat soort handelingen. Ik deed meer dan ik in Nederland zou kunnen doen. Een normale dag begon om half acht. Veel routine, vogels verzorgen en wegen en soms kwam er



Kim Steenbergen (19)

School

De Groene Welle Hardenberg

Opleiding

Paraveterinair, versneld traject, 4^e-jaars mbo

Hierna

Stoas Hogeschool Dronten, recreatie- en gezelschapsdieren

Woonplaats

Zwolle

Bijzonderheid

Stage in Abu Dhabi (stad en een van de emiraten van de Verenigde Arabische Emiraten). Kim werkte er van 21 mei tot 17 juli in een kliniek waar zieke en gewonde valken worden verzorgd

Nog een bijzonderheid

Net begonnen met Arabische les

Bijbaantje

Een dierenkliniek, maar gestopt vanwege stage; nu op zoek naar iets anders

Hobby's

Valkerij, lezen

Favorieten

Boek: Klif Kronieken, nu bezig in *Islam for dummies*; tv-persoonlijkheid: Steve Erwin (*Crocodile hunter*); muziek: Jacqueline Govaert, B.o.B.; tv: NCIS, House; film: Avatar; gerecht: macaroni met ham en kaas; vakantieland: "Ik wil graag naar Marokko"

Karakter

Ambitieuw, aanpassend, vriendelijk, denker, eerlijk, hardwerkend, eigenwijs en af en toe gekke bui