

Henk Angenent liet een boek schrijven over zijn onstuimige leven

Schaatsen en melken

Was hij in de winter van 1997 op de streep van de Bonkevaart net verslagen, dan had het leven van Henk Angenent er heel anders uitgezien. Nu was de loopbaan van de melkveehouder uit Woubrugge een boek waard.

tekst **Reimer Strikwerda**

Glunderend staat Maarten Angenent in de manege van zijn zoon. Natuurlijk weet hij nog dat zijn vader de fokstier Frits van Asinga kocht. Hij kocht hem van Evert Bosma, de roodblaarfokker die naar de polder was verhuisd. 'Beste koeien kwamen er van, ze gaven veel melk met hoge gehalten. Hij is later bij de ki van Vita Nova nog preferent geworden.' Wanneer het zich afspeelde? 'Begin jaren zestig, denk ik,' pijnigt Maarten Angenent zijn geheugen, 'we waren net getrouwd en zouden de boerderij overnemen. Henk was nog niet geboren.'

Honderden mensen hebben zich in Woubrugge verzameld voor de presentatie van het boek 'Henk Angenent, een onbegrepen doordouwer'. Bij het beëindigen van zijn imponerende loopbaan als schaatser – met de zege in de Elfstedentocht van begin 1997 als absoluut hoogtepunt – blikt hij terug. Natuurlijk overdenkt Henk zijn sportcarrière, maar ook zijn leven als boer. Na zijn zege in Friesland werd hij beroemd als spruitjester, maar juist door die overwinning op de Bonkevaart paste deze activiteit niet meer in het patroon van de veelgevraagde sporter. Een jaar later nam hij het melkveehouderijbedrijf over. 'De blaarkoppen waren er al niet meer. Toen de holsteins kwamen ben ik omgeschakeld naar roodbonten, dat leek mij logisch', vertelt Maarten Angenent in het feestelijke gedruis van het grondig vernieuwde stallencomplex. Want Henk heeft, samen met zijn ondernemende echtgenote Sannah, zijn verdiende schaatsgeld goed geïnvesteerd, daarover is men het deze avond geheel eens.

De elfstedenzege leverde hem mooie contracten en cadeaus op. Ook de ki-verenigingen stonden in de rij met aantrekkelijke aanbiedingen. Henk Angenent was er erg mee ingenomen, want voor het da-



gelijkse werk moest hij weliswaar een vaste melker charteren, de koeien – en toen de manege was gebouwd ook de paarden – hield hij nauwkeurig in het oog. 'Het fokken van paarden en koeien is eigenlijk net als schaatsen: een virus dat je niet meer loslaat', laat hij in het boek opschrijven. Het zit in de genen. 'Je moet het leuk vinden, het fokken, proberen een ras te versterken. Ik probeer een koe te fokken, die het liefst 15 jaar oud wordt en zo veel mogelijk melk produceert. Een koe waar je niet of nauwelijks werk van hebt.'

Thunder van de Wilg

In de Noord-Limburgse stal van Bas Engelen kwam hij embryo's kopen. 'Waarom koop je direct geen kalf?' hield die hem voor. En zo ging de Trademarkdochter Grashoek Ruth 43 naar Woubrugge, een rodbont hf-kalf, dat enkele jaren later in combinatie met Lightning de stier Thunder van de Wilg voortbracht. Wie anders dan KI Samen had belangstelling? Intussen is het een 'donders goede stier' geworden, de eerste waarvan de eigenaar het sperma liet seksen. 'Van elk verkocht rietje krijgt Henk nog een bepaald percentage', aldus het mooie en vlot leesbare boek, geschreven door Huub Snoep. Wiebe Wieling, de huidige voorzitter van het elfstedenbestuur, neemt het eerste exemplaar in ontvangst, het winterse buffet lonkt. Te midden van de honderden gasten schuift ook Maarten Angenent in de rij, terecht als een trotse vader. |



ISBN 978-94-90498-01-6
264 pagina's, in kleur
Prijs € 19,97 excl. € 2,50 verzendkosten.
Bestellen: www.henkangenent.nl