



Met BD de wereld rond: India

Thiru Valagum Farm de hoeve van de gewijde grond

Jola Meijer

Vijfmaal per jaar ligt er in mijn brievenbus een vriendenbrief van het Thiru Valagum Farm project. Berichten uit een ver werelddeel waar alles het omgekeerde is van hier; andersdenkend, andere seizoenen, droogte, armoede...

Een greep uit de Nieuwsbrief van december 2004:

- 29 september hebben we Sint Michaël-feest gevierd. Het hoornkiezelpreparaat werd opgegraven en de hoornmest ingegraven. De bd-preparaten zijn voor ons

hier nog experimenteel.

- Zo'n vijftig bomen geplant op het Thiru Valagum land. Het begin van een uniek stukje inheems bos.
- Het heeft uiteindelijk veel geregend. Het is zeker tien jaren geleden dat de waterreservoirs zo vol waren [...].
- Onze studiegroep heeft zich gebogen over water en hygiëne. Vanwege de overvloedige regenval waren er enkele gevallen van cholera gemeld. Dus extra aandacht voor schone huishouding was erg gewenst.
- Het afgelopen Saraswathi-festival bracht ons in de gelegenheid onze boeken te zegenen. Het Aidam-festival was de tijd om onze gereedschappen en werktuigen schoon te maken en te vereren. En tijdens

het Diwali-festival werden de boze geesten verdreven door vuurwerk."

In India's meest zuidelijke staat Tamil Nadu, waarvan de kuststreek in 2004 zwaar getroffen werd door de tsunami, ligt meer landinwaarts en nog zuidelijker dan de stad Madras, een klein dorp, Veeruperumannalur, waar de Thiru Valagum Farm staat. Dit kleinschalige bd-bedrijf werd in 2000 opgericht door Gerrit Impens en zijn vrouw Dhanalakshmi om met landbouw, scholing en cultuur de lokale dalitbevolking (de kastelozen / de rechtelozen) te steunen. Thiru Valagum Farm is dan ook tevens een klein trainingscentrum voor kinderen en volwassenen. Voor vrouwen en meisjes is een wettelijke handwerkklas ingericht en kinderen met een lage status in de arme dalitgemeenschap mogen hier kosteloos, iedere dag van vijf uur tot half zeven naar school komen. Naast huiswerkbegeleiding wordt onderwijs in hygiëne en ecologie gegeven en wordt aandacht besteed aan creatieve vakken.

Een model moestuin, een familiehuus, een gastenverblijf en een bakkerij annex winkel zijn in de afgelopen jaren opgebouwd.

Akkerbouw en tuinbouw

Kleinschalige zelfvoorzienende ecologische landbouw ter verbetering van de dagelijkse voeding van de medewerkers en hun families was in eerste instantie de belangrijkste doelstelling bij de opzet van de tuin- en akkerbouw. Inmiddels werken twee dalitlandarbeiders fulltime mee en verzorgt een vrouwengroep van zes personen de volkstuin. Dat wil zeggen dat twee dagen per week aan zes vrouwen uit de dalitgemeenschap werk wordt verschaft en zij een trai-

ning in intensieve ecologisch groenteteelt krijgen. De vijfendertig groentebedden zijn verdeeld onder drie duo's van twee vrouwen en ze telen allemaal dezelfde gewassen. Het teeltplan telt twintig verschillende, meest Zuid-Indische groentesoorten met verscheidene subvariëteiten.

Op verspreid liggende percelen wordt rijst, gierst en sesam verbouwd. Twee ossen ploegen het land.

"Centraal in ons boerenwerk staat de zorg voor een levende bodem", schrijft Gerrit onder andere in de Zomervriendenbrief 2005. "Ondanks de hete zomer (maart tot juli) hebben we geploegd, compost naar de velden gebracht en de eerste keer ons eigen hoornmestpreparaat verspoten over de akkers. Zomerploegen is een traditionele methode om de zode te keren, na sporadische regenval. Tot driemaal toe hebben we het weinige onkruid en gras op alle velden geploegd. Tot dusver kochten we de mest op bij een van onze parttime medewerkers. We hadden zijn familie geleerd de mest mooi op te zetten en plastic en ander afval te vermijden in de hoop. Zijn mesthopen zagen er altijd behoorlijk uit, maar helaas heeft hij geen koe meer. Wij moesten nu dus naar een andere boer uit het dorp en hebben de mest eerst geschoond van allerlei organisch afval [...]

Ditmaal werd de mest per tractor en kar vervoerd naar ons veld. Normaal verkiezen we ossenkarren. Er leidt geen weg naar ons land en dat betekent dat we alle irrigatieruggen zouden moeten doorsteken bij de burenbouwers. Tijdens de zomermaanden liggen de meeste velden braak en kunnen we er doorheen. Onze vrouwengroep heeft na levering van de mest de hopen keurig op-

gezet. Dunne lagen grond erdoorheen en bewaterd. Nu liggen de mesthopen verder af te rijpen op het veld, bedekt met een mooie laag bladafval. Modelhoopjes!"

Het is zaak zuinig om te springen met bodemwater, want het grondwaterpeil daalt jaarlijks. Aankopen van irrigatiewater wordt steeds duurder. Voor het water voor de tuin en de akkers is Thiru Valagum Farm afhankelijk van de landeigenaar voor bevoeiing of van de gemeente die de waterpotten vult. Uitblijvende regen brengt altijd onzekerheid met zich mee.

Afgelopen jaar is een halve hectare grond aangekocht en werden enkele nieuwe percelen in bruikleen verkregen zodat het bedrijf nu ongeveer een hectare groot is. Er wordt rondgekeken naar extra akkers en een uitbreiding naar minimaal vier hectare ligt

in het verschiet. Dit is noodzakelijk om zelfvoorzienend de primaire kosten te kunnen dekken en het nieuwe plan, een coaching centre, te kunnen realiseren, zodat meer volwassenen de ecologische zelfvoorzienende landbouw, maar ook huishoudelijke hygiëne kunnen leren. ■

Thiru Valagum Farm is vooral in Zeeland bekend. De Nederlandse Vriendenkring is in Terneuzen is gevestigd. Onlangs gaf het dagblad BN & De Stem een prijs aan het project voor kleinschalige ontwikkelingshulp. Het volledige fotoboek van dit project is te vinden op www.bndestem.nl

Wilt u ook de vriendenbrief ontvangen of dit project financieel steunen, dan kunt u contact opnemen met de vriendenkring Stichting Thiru Valagum Farm, de heer Impens, Oostelijk Bolwerk 172 c, 4531 GX in Terneuzen (telefoon: 0115 621344 / e-mail: sennimi@zeelandnet.nl).



Vrouwengroep in de moestuin.