

Sportklassen op het vmbo-groen in Meppel

Tegen de zap-cultuur

De sportklassen die twee jaar geleden gestart zijn op het vmbo-groen in Meppel (AOC Terra) hebben succes. Er komen leerlingen die anders nooit voor groen gekozen zouden hebben.



“Alles is leuk op deze school,” zegt Carien Bargboer, “vooral de sport.” Dat had ze twee jaar geleden niet gedacht. “Ik ga er toch niet heen”, zei ze toen tegen haar ouders. Die drongen aan om eens te kijken bij het vmbo-groen in Meppel (AOC Terra). Zelf zag ze het niet zo zitten want ‘ik heb niks met groen.’ Haar moeder had gehoord over de sportklas, ze dacht dat het wel wat voor haar was. Na een bezoek aan de open dag was Carien helemaal enthousiast. “Ik ben een sportliefhebber en een fanatiek voetballer. Hier kom je aan je trekken.”

Vraag uit de samenleving

Haar klasgenoot, Sjoerd Poppema had heel andere redenen om voor deze school te kiezen. Aan een tafeltje naast het sportlokaal, waar de beide 14-jarigen op woensdagochtend 2 april les hebben, vertelt hij dat hij iets met landbouw wilde. Sjoerd kon kiezen uit scholen in Emmen en Meppel. Toen hij hoorde over de sportklassen, stond zijn keuze vast. Carien en Sjoerd zijn zeer tevreden over

Twee jaar geleden startte het vmbo met de sportklassen. Dat deed de school omdat ze aan wilde sluiten bij de vraag uit de samenleving om meer te doen aan bewegen. Ze wilde iets bieden wat leerlingen leuk vinden. En het is een manier om meer leerlingen naar het vmbo te trekken, erkent bewegingsdocent Dennis Wanders. Hij noemt Carien als voorbeeld die anders nooit voor het vmbo-groen gekozen zou hebben.

Politieagent

In het jaar voorafgaand aan de start deed Wanders invalwerk in Meppel. De sportklassen waren toen al in ontwikkeling. Wanders had elders, op een school in Emmen, ervaring opgedaan met het fenomeen en wilde er graag aan meewerken. “Het is leuk omdat je als docent bewegingsonderwijs de kans krijgt met leerlingen te werken die gemotiveerd zijn, die enthousiast zijn. Je kunt op hun behoeften inspelen.” Daarnaast vindt hij het ook een goed concept. Hij kan zijn leerlingen laten ervaren – zo zegt

Leerlingen in een sportklas volgen extra lessen bewegingsonderwijs, soms naast het gewone programma, soms in plaats van andere vakken

de keuze die ze toen gemaakt hebben. Ze krijgen per week vier uur meer sportlessen dan andere leerlingen. Ze hebben geskied in Frankrijk en hebben na een bezoek aan het Abe Lenstrastadion in Heerenveen voetbalclinics gevolgd. Ze mountainbiken, duiken, skeeleren, schaatsen, zeilen, surfen en roeien. Sportklassen bestaan sinds een aantal jaren. Er is een tiental scholen voor voortgezet onderwijs dat er mee gestart is. Het vmbo in Meppel is de eerst groene school – voorzover ons bekend – die sportklassen aanbiedt. Leerlingen in een sportklas volgen extra lessen bewegingsonderwijs, soms naast het gewone programma, soms in plaats van andere vakken. In Meppel volgen de leerlingen in de eerste twee jaar minder groene vakken. Ze hebben net zo veel lessen als de andere leerlingen.

hij – hoe het is om je te verdiepen in iets waar je in geïnteresseerd ben. “Jongeren willen overal wel even aan ruiken. Maar ze duiken nergens echt in. De zap-cultuur haal je er uit.” In beide sportklassen, eerste en tweede, zitten nu 26 leerlingen. De school houdt selectiegesprekken. Ze willen vooral weten of leerlingen gemotiveerd zijn en ze willen weten of leerlingen motorisch snel genoeg nieuwe dingen oppikken. “Die gesprekken zijn belangrijk,” zegt Wanders, “omdat we zeker willen weten dat ze de goede keuze maken. Dat ze in het derde en vierde jaar een groen vak moeten kiezen, komt ook aan de orde.” De leerlingen in Meppel kunnen in het vierde jaar als examenvak een van de groene vakken kiezen: plantenteelt, dierhouderij, bloembinden, groene ruimte of vap. “Die keuze is soms las-



De sportklassen waren voor Carien en Sjoerd reden om voor de school in Meppel te kiezen. Sjoerd had anders ook voor een groene school gekozen, maar Carien niet. Zij wil politieagent of gymlerares worden

tig”, erkent Wanders die ook mentor is van de tweede klas. “Sommigen zien er tegen op.” Het derde jaar is oriënterend, het vierde jaar maken ze de echte keuze. Wat betreft de sport komen ze in ieder geval aan hun trekken. Naast het beroepsgericht examenvak volgen ze ook het examenvak LO2 (Lichamelijke opvoeding) met extra sportlessen. Met het bewegingsonderwijs duiken ze dan, in vergelijking met de eerste twee jaar meer de diepte in.

Carien vindt de keuze voor een beroepsgericht vak moeilijk. Ze wil gymlerares of politieagent worden. Ze denkt dat ze vap kiest. Sjoerd vindt die keuze niet zo moeilijk want hij wil verder in de landbouw. Hij kiest dierhouderij, daarna wil hij naar het mbo en misschien wel naar het hbo. AOC Terra vindt de sportklassen zo succesvol dat het aoc er volgend schooljaar ook mee starten in Assen en Wolvega. □