



## 1987

*Tegen de tijd dat u dit leest zal de geur van oliebollen waarschijnlijk wel uit uw huis verdreven zijn, zal de met kluit gekochte en na de kerst in de tuin geplante kerstboom toch niet aangeslagen zijn en heeft u uw goede voornemens al weer lang en breed geschonden. De treurnis van de goede voornemens wil dat wij ze toch vooral schenden.*

*Als het op goede voornemens aankomt stellen wij hoge eisen aan onszelf, al is het alleen maar om een alibi voorhanden te hebben wanneer we ze geschonden hebben. Daarom dit jaar een eenvoudige lijst. Ziehier mijn voornemens voor 1987:*

- \* minder oliebollen bakken dan vorig jaar (de emmer is nog steeds niet leeg)*
- \* het tijdschrift voor huishoudkunde niet meer ongelezen op de stapel gooien (op z'n minst het cursiefje lezen)*
- \* niet meer te roken (ook niet minder)*
- \* een werkster te nemen (is niet "vies" meer)*
- \* m'n werkster zwart uit te betalen (is nog maar een beetje "vies")*
- \* ook dit jaar geen huiscomputer aan te schaffen (maar verder wachten tot ze goedkoper zijn en nog meer kunnen)*
- \* m'n relatienetwerk verder uit te breiden (zonder verstrikt te raken in m'n vriendinnen)*
- \* voor de contributievaststelling m'n inkomen niet meer te laag inschatten (toch aftrekbaar van de belasting)*
- \* op tijd op mijn werk komen (kan ik ook op tijd weg)*
- \* geen goede voornemens meer maken voor volgend jaar.*

*Wedden dat – nu u dit leest – ik nog geen enkel voornemen geschonden heb?*

*V/h J. Huisman*