



Eén voor Europa

Kunnen huishoudkundigen bijdragen aan de ontwikkeling van de Derde Wereld?

Alle nobele initiatieven ten spijt vrees ik dat het antwoord ontkennend moet luiden. Niet dat de healthcare, de house-keeping of de lokale produktie- en distributieprogramma's de vrouwen in de ontwikkelingslanden geen zinvolle arbeid opleveren. Maar zingeving leidt nu eenmaal niet automatisch tot ontwikkeling. Primitieve kulturen leren, net zoals kinderen, het meest door imitatie. Wie en wat zij imiteren werd onlangs nog eens pijnlijk treffend geïllustreerd door Susan George in haar SNOB-theorie van de onderontwikkeling.

Een voorbeeld: "De arme Derde Wereld-bevolking geeft hun baby's eeuwenlang borstvoeding, tot dat de bovenste laag (de snobs) het gedrag van de Westerse samenleving imiteert, waar het steeds meer usance wordt over te stappen op flesvoeding. Als nieuw statussymbool dringt dit gedrag vervolgens door tot de grote massa, met alle rampzalige gevolgen vandien."

Nog treffender misschien is het volgende voorbeeld. In bepaalde streken in Afrika imiteren de vissers, mogelijk gemaakt door de ongebreidelde dumping van in het Westen verboden bestrijdingsmiddelen, het leisure class-gedrag van de Westerse agrariërs. Zij ledigen de bussen met pesticiden in het water om vervolgens met de armen over elkaar te wachten tot de dode vis vanzelf boven komt drijven. Eet smakelijk.

Daarom lijkt mij de enige juiste aanpak hier in het Westen de krachten te bundelen en eensgezind het goede voorbeeld te geven. Het recept: Richt de voorlichting om te beginnen op de upper class in het Westen. Doop de Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande om in de Huishoudelijke Voorlichting ten Paleize (de afkorting kan blijven bestaan). Leer het hof het koken van bruine rijst voor de staatsdiners, laat Van Gils een lendekostuum ontwerpen voor de ambtenaren van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, laat Winsemius rustig doorgaan met marathons lopen in zijn zure regen T-shirt en huur Annelies Cappeyne in om in het openbaar kond te doen van haar sterilisatie. Organiseer vervolgens in 1986, met medewerking van alle omroeporganisaties, een groots opgezette manifestatie in de RAI onder de noemer "Eén voor Europa", dump de hierover gemaakte videoklips in de Derde Wereld en binnen 10 jaar is het ergste leed geleden.

Gaat u voor?

Y/h J. Huisman